

EEN DAG NAAR DE NETERSELSE HEIDE

Zaterdag 15 december om 9.00 uur fietsten Kees Hendriks en ik aan met als bestemming de Neterselse Heide. Omdat ik er nog nooit was geweest, en omdat we er toch nog wel wat aardigs hebben gezien, leek het me leuk het op papier te zetten.

Het was die ochtend niet eens zo koud, wel zwaarbewolkt maar droog. De zon hebben we die dag maar heel even gezien. Op weg naar de hei signaleerden we wat Torenvalken en een stel Roeken. Ergens in een boom zat een groep Vinken, Groenlingen, Geelgorzen en Ringmussen. Ook nog een zwerm Sijzen en de noordelijke ondersoort van de Staartmees.

Op de hei aangekomen was het geluk met ons. Op zo'n 15 meter afstand zat er in het aangrenzende bos een groep van 19 Grote Kruisbekken. Dat zou voor mij dus weer tracteren worden. Een aantal ervan was nog vrij jong, te zien aan het verenkleed en de snavel. Maar er zaten toch wel een paar prachtig gekleurde exemplaren bij met een forse snavel. Gelukkig hadden we de telescoop

meegenomen en zodoende konden we ze echt heel goed zien. Helaas waren die klerejagers weer bezig en echt lang bleven ze dus niet zitten.

We besloten de hei weer op te gaan om daar eens rond te kijken. We kwamen langs het Goorven, waar een paar honderd Wilde Eenden, een stel Kuifeendjes en een paar Wintertalingen zaten. Nadat we in café "De Bockenreijder" op temperatuur waren gekomen, fietsten we terug naar de plek van die kruisbekken. Niet ver daar vandaan zaten er in een boom 4 mannetjes Grote Kruisbekken waarvan 2 zingend. Een tijdje later vloog er ook nog een Houtsnip over, opgejaagd door die jagers.

We besloten naar huis te gaan via de Landschotse Heide. Daar zagen we nog een Haas en verder een groep Sijzen, Goudhaantjes en Kuifmezen. Op het Groot Meer zat verder niks en om 17.00 uur was ik thuis. Ik kon terugzien op een geslaagde dag, en ik ga er zeker vaker terug.

YVES MARTENS

