

Hallo vogelaars, natuurbelevers, birdwathers en s.j.-ers, wiewalers en flierefluiters. Hier volgt dan voor de tweede maal 'n zootje papiervulling in de vorm van gekke, leuke, interessant of minder interessante, originele en niet originele artikelletjes die betrekking hebben op .....vogels.

Laten we maar meteen beginnen, en wel met een kranteberichtje, bestemd voor eenieder waarbij de benaming s.j.-er bekend in de oren klinkt.

#### ZELDZAME WOUW WEGGEVLOGEN.

(van onze regioredactie)

EINDHOVEN- Wie in Gestel of elders in Eindhoven een vrij grote bruinkleurige stootvogel ziet (voor de kenner, hij lijkt veel op een Buizerd) zou het telefoonnummer 524816 kunnen draaien om dat te melden.

Dat nummer is namelijk van de eigenaar van deze vogel, een Brahmaanse wouw, en die is ontroostbaar omdat de vogel is weggevlogen. Het exemplaar is uit een vrij unieke eigen kweek. (E'D 04-09-'79)

- Tussen twee haakjes; (De komende maand zullen dus voer het archief geen waarnemingen van wouwen geaccepteerd worden !!!)
- Spring maar niet te gauw in 't rond, beide leden van het copulatieverbond (PW en MB), de titel die boven het volgende stukje prijkt, is niet zo veelzeggend als ie lijkt.

#### "PARTNERRUIJ" BIJ GEOORDE FUUT.

Op 24-04-'78 nam ik vooraan op het Goorven drie Geoorde Futen waar, die zich op het eerste gezicht erg rustig gedroegen. Even later deed zich echter een indrukwekkend schouwspel voor. De exemplaren verbleven constant in elkaars nabijheid. Telkens keerden twee van de fuutjes zich naar elkaar toe, en begonnen te "kopschudden", een karakteristiek gedrag bij Geoorde Futen tijdens hun baltsuitingen. Het opmerkelijke was dat één van de vogels telkens van partner wisselde, zodat hier waarschijnlijk sprake was van 'n vrouwtje en twee mannetjes. Het geluid dat constant werd voortgebracht had veel weg van het gepiep van juveniele Wilde Eenden.

Lex

- Het wordt steeds gekker hier. Na de broedgevallen van Rode Wouw, Grote en Kleine (?) Zilverreiger, nu.....

#### KRAANVOGELS IN NEDERLAND GEBROED!

"Ergens" in het noorden moet dit heugelijke feit hebben plaatsgevonden en gelukkig is het goed geheim gehouden. Mogelijk staat dit broedgeval in verband met de vestiging (in 1978 al) van zo'n 25 paar Kranen in het noorden van West-Duitsland.

Het bovenstaande is gelezen in het nieuwe maandblad "Grasduinen".

Hulde aan deze wel zeer "coene" Kranen!

Frank

- We zullen er over denken om alvast nestgelegenheid te scheppen in de Reuselse Moeren. (beter te vroeg dan nooit)