

## Galerie



Ik heet Dick van Duijn, 1950, opgegroeid in de Golfweg en woon nu samen met mijn vrouw in de van Galenstraat.

Fotograferen doe ik graag sinds ik op mijn 13e een camera van mijn ouders kreeg. Het maakt dat ik beter kijk en meer (na)geniet van een wandeling, vakantie enz. Mijn laatste interesse is het fotograferen van reflecties.

Dit pakt verrassend uit omdat mijn camera een heel eigen leven leidt met betrekking tot scherpstellen en kleurcorrecties.

De gepresenteerde serie heb ik opgeslagen onder de naam RARA en gaat over de afgelopen 2 jaar. Het zijn de reflecties van de bomen in het slootwater.

Daar waar de schaduw van de boom het water doorzichtig maakt, kun je de afgevallen bladeren op de slootbodem zien liggen.



Bij de volgende foto's worden de weerspiegelingen van bomen door de wind vervormd  
De locatie is rond Noordwijk in de sloten naast de Nachtegaalslaan.  
Ik sta open voor aanvullingen en verbetering.  
Groet, Dick  
Keunniet@hotmail.com

