

# Meer groen, kleur en fleur in het Vinkeveld

Rob Choufoer

Het Vinkeveld in de gemeente Noordwijk is een van de grotere woonwijken, gebouwd in de 80-er jaren. In al die jaren is er nogal wat groen verdwenen. De ene keer door groenrenovatie, de andere keer voor extra parkeerplaatsen, dus grijs voor groen, maar ook door verdwenen bomen die nooit meer herplant zijn..

Mede door zaken zoals de klimaatcrisis, biodiversiteit, hittebestrijding, etc. is er onlangs door de wijkvereniging in nauwe samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN), een aantal initiatieven gestart om de wijk hierop aan te passen. We laten er een paar de revue passeren.

De eerste 'groen' activiteit stamt overigens al uit 2011 onder de naam "Vreemde vogels in het Vinkeveld". Er zijn toen zo'n 50, door inwoners geadopteerde, nestkastjes opgehangen die ieder jaar door twee vrijwilligers worden gecontroleerd en schoongemaakt en waarbij de wijkvereniging jaarlijks de kosten van een aantal nieuwe kastjes voor haar rekening neemt.

Vorig jaar is er een actie geweest ('Kleurrijke boomspiegels in het Vinkeveld') waarbij inwoners een (of meerdere) boomspiegel(s) konden adopteren en waarbij de wijkvereniging de kosten van zaden en dergelijke voor haar rekening nam. Dit was met een kleine honderd boomspiegels een groot succes en leidt, als het goed is, niet alleen tot een kleurrijk spektakel, maar is ook van waarde voor bijen, vlinders, etc.



Kaal .....  
Kleurrijk én goed  
voor de bijen,  
vlinders, etc

Inmiddels heeft een aantal inwoners (verenigd onder de naam Groenteam) de smaak te pakken. Zo heeft er een inventarisatie plaatsgevonden onder de noemer Bomen Herstel Plan (BHP), van alle in de jaren verdwenen bomen. Dat kwam uit op 59 stuks. Hiervan zijn er onlangs 9 nieuw aangeplant. We missen er dus nog een stuk of 50... In dit plan stond ook het idee om

langs het fietspad tussen de Zwin en 't Laantje een groot aantal knotwilgen aan te planten. Dit werd door de afdeling Groenbeheer van de gemeente omarmd en resulteerde op zaterdag 11 maart in de aanplant van 33 zaailingen onder het motto "maak gebruik van wat de natuur je biedt". Dat was namelijk de uitdaging voor ons, aanplant zonder enige kosten, want voor geld is immers alles te koop. De gemeente zorgde voor support en wethouder Alkemade opende dit stukje adoptiegroen. Heel opvallend was het aantal inwoners dat tijdens het aanplanten de armen uit de mouwen stak en zo werd het, met koffie en koek erbij, ook nog een sociaal gebeuren wat in een wijk natuurlijk heel belangrijk is. Overigens blijken er zo'n 31 zaailingen te zijn aangeslagen. Een prima resultaat!



Met elkaar er iets moois van maken (Foto: Richard van Egmond)

Een klein 'tussendoor' projectje was het snoeien van een aantal wilgen langs het Fort terrein. Die zagen er niet echt top uit, zullen we maar zeggen, en werden, wederom door inspanning van een aantal bewoners, in een uurtje tijd onder handen genomen, wat resulteerde in een fraaie wilgenrij. Het oog wil tenslotte ook wat. Uiteraard was eerst de gemeente om toestemming gevraagd.



De Knotwilgen langs het Fort krijgen een opknappbeurt.





*Dat ziet er weer keurig uit!*

Omdat het Vinkeveld (veel te) vol staat met vlinderstruiken hebben hier de afgelopen twee jaren al oogstdagen plaatsgevonden om vlinderstruiken te stekken in het kader van de Meerbomen.nu actie. Op zich een prima initiatief, maar een van de toekomstige actiepunten is om te kijken of we een (groot?) deel van de

vlinderstruiken kunnen vervangen door een variatie aan planten die een grotere toegevoegde waarde hebben voor de biodiversiteit. Daarover gesproken, een van de bewoners, tevens lid van het Groenteam, is druk bezig met het maken van insectenhôtels. Het begon er met één, maar hij had de smaak zo te pakken dat hij er nog vier extra maakt! De eerste van de serie is inmiddels geplaatst.

Om de wijkbewoners er meer bij te betrekken, wordt in mei i.s.m. de VNVN, de 2-delige workshop 'De zoemende tuin' georganiseerd. Ook staat er een 'Onkruidsafari' gepland, zodat iedereen kennis kan maken met wat er allemaal aan ongewenst groen (onkruid) groeit en dat dit ook een functie heeft en vaak ook erg mooi is om te zien. Dus laat maar groeien en bloeien.

Kortgeleden heeft de wijkvereniging een schouw gehouden om te kijken of en waar er in de wijk extra bomen kunnen worden geplant, bloemenweiden kunnen worden aangelegd of bosplantsoenen ingericht kunnen worden. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat hier zeker plaats voor is. De belangrijkste vraag zal zijn of de wil er ook is bij degenen die hierover moeten beslissen, maar eigenlijk hebben we geen keuze. Aan de bewoners zal het niet liggen gelet op het enthousiasme bij het aanplanten van de knotwilgen.

Een onderdeel dat nog aandacht en verdere uitwerking behoeft, is het omtoveren van het vele aanwezige 'doodse' grijs (=stenen) tot 'leefbaar' groen. Ook zal bij het in de toekomst vernieuwen van de riolering veel aandacht aan het groen worden gegeven.

Kortom, er valt nog genoeg te doen, en een deel van de bewoners is bereid om met elkaar niet alleen de wijk te verfraaien maar ook te 'vergroenen', waar het sociale aspect een belangrijk onderdeel van is. Je woont in de wijk tenslotte met elkaar! De eerste stapjes zijn inmiddels gezet.



*De insectenhôtels; klaar om geplaatst te worden!*

