

Peter. Er zaten wel redelijk veel insecten, vooral muggen, maar echt spectaculaire soorten bleven uit. Een zwarte c-uil en een goudvlek waren voor de meeste bezoekers toch onbekende nachtvlinders. Daarnaast liet Peter ons enkele sluipwespen en haften zien.

Om klokslag 24.00 uur werd de dag afgesloten. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met een redelijk aantal bezoekers en een scala aan excursies waar we trots op mogen zijn. Hopelijk kan dit volgend jaar herhaald worden. Graag bedanken we iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt!

Namens het bestuur van de KNNV afdeling Voorne,
Hans op den Dries.



Verslag vogelexcursie naar Westkapelle op 6 oktober 2012

Of hoe een slecht gestarte dag toch een succes werd!

Zeven mannen en vrouwen verzamelden zich om zeven uur bij de Delta Expo, terwijl de regen met bakken uit de donkere lucht viel. Kort overleg leerde dat iedereen zoiets had van 'ik ben nu toch mijn bed uit dus laten we maar gaan'.

In Westkapelle gelijk maar naar de uitkijk op de Zeedijk gereden. Daar was het opvallend druk. Er was die dag ook een marathon voor zowel mountainbikers als hardlopers. De fietsroute was zo uitgezet dat de uitkijk aan beide zijden door de fietsers gepasseerd werd, waarbij je moest uitkijken voor de poten van je statief. De toeschouwers hadden een droog plekje gevonden bij de uitkijk, dus voor ons was het in de regen staan.

Daarom maar besloten naar de overkapping bij de visboer te gaan en daar een bak koffie te drinken in de hoop dat het droog zou worden.

Terwijl we de koffie dronken, zagen we dat de stroom fietsers opdroogde en dat ook de hekken werden weggehaald. We gingen er dus maar van uit dat de uitkijk weer vrij was voor hetgeen hij bedoeld was.

Het regende nog aardig maar we konden redelijk droog staan. Te zien viel er echter niet veel, want het zicht overzee was zeer beperkt. Wat rotganzen en zwarte zee-eenden en dat was het. Landinwaarts, in het natuurgebied Het Vroon, was meer te zien. Dat plasdras terrein was aardig gevuld met lepelaars, wilde-, slob- en krakeenden, wintertaling en grauwe ganzen.

Het was inmiddels droog geworden en we besloten een rondje langs de Westkapelsche Kreek te maken en dan via het puinpad weer terug.

Op de kreek een redelijk aantal kuifeenden, meerkoeten, wat dodaarzen en enkele roodhalsfuten die zich zoals ieder jaar weer makkelijk lieten zien.

Dit keer helaas geen ijsvogel gezien.

Over het puinpad lopen is eigenlijk altijd wel leuk. De begroeiing van vlier, duindoorn en meidoorn is een ware provisiekast voor de zangvogels. Mezen, vinken, groenlingen en een

zwartkop, evenals mijn eerste koperwieken, zochten in de struiken naar voedsel. Het was droog geworden, er waren wat blauwe plekken in de lucht en ogenblikkelijk kwamen er groepjes trekkende vinken en piepers over. Ook lieten zich, voor deze dag, de eerste trekkende gaaien zien.

Na het puinpad liepen we weer naar de kust om even over zee te kunnen kijken en dat leverde wat grote sterns en een kleine jager op.

Op het opslagterrein Erica liet een tapuit zich uitgebreid fotograferen, terwijl er steeds meer gaaien overvlogen. Deze gaaien vlogen richting noord en dat kwam waarschijnlijk omdat ze evenwijdig aan de zuidkant van Walcheren vlogen en met de kustlijn mee afbogen naar het noorden. Het is een bijzonder gezicht deze forse vogels, die niet echt heel goed lijken te vliegen, voorbij te zien komen. Groepjes van 4 tot 6 vogels waren normaal, maar ook een uitschieter van een groep bestaande uit 18 vogels kwam over.

Staande op het opslagterrein verscheen er ineens een velduil, achterna gezeten door een flinke groep kauwen. Met de kenmerkende stijve, verende vleugelslag vloog de uil dicht langs ons een rondje, terwijl de kauwen de vogel bleven lastig vallen. Er werden heel wat foto's gemaakt!

Op de weg terug naar de auto verscheen er weer een groep gaaien, maar die vloog nu wel naar het zuiden. Na tellen bleken het er 53 te zijn en dat is werkelijk een zeer grote groep!! We denken dat het de gaaien zijn die we de uren daarvoor, in kleine groepjes, naar het noorden hadden zien vliegen en die nu gezamenlijk de goede richting hadden gekozen..

Terug bij de auto, de zon was inmiddels lekker aan het schijnen, zijn we nog een keer naar de uitkijk gereden. Het was helder boven zee maar er was geen trek.

Gelukkig werd er nog wel een jan van gent gezien, wat één van de excursie-gangers erg blij maakte. Want dat was een vogel die nog op zijn verlanglijstje stond.

In ieder geval konden we de excursie tevreden afsluiten en ging ieder vervolgens zijns weegs.

Wijzelf zijn nog even naar Het Vroon gereden en hebben daar onze ogen uitgekeken op de enorme groepen goudplevieren die regelmatig in grote wolken over ons heen vlogen. Het Vroon zullen we in de volgende editie van de excursie naar Westkapelle opnemen, want dat die er gaat komen is wel zeker!

Tom van Wanum



velduil