



## ***Op Stap met Hugo van der Slot.***

Ik heb met Hugo afgesproken op een vrijdagmiddag bij de Donzelaer in Oostvoorne. Terwijl we richting het toegangshek van het Mildenburgbos lopen, zie ik zijn blik steeds afdwalen naar de grond naast mij, zoekend naar paddenstoelen. Ik leerde Hugo kennen in de Vogelwerkgroep waar hij een vaste kracht was bij de zeetrekken en Westplaattellingen. Op een gegeven moment ging zijn aandacht wat meer uit naar de vlinders en later libellen, die hij ook inventariseert voor NM. De laatste tijd zijn het vooral de paddenstoelen waar hij mee bezig is. Daarom maar gelijk de vraag gesteld wat hij nu eigenlijk het leukst vindt, de vogels, de vlinders, de libellen of de paddenstoelen?

Van huis uit waren het de vogels, Zijn vader hield zangvogels en ook zijn overgrootvader hield zich met vogels bezig en heeft hem op het goede spoor weten te zetten, namelijk natuurbeleving in de breedste zin van het woord. Omdat er gedurende de zomer op vogelgebied minder te beleven is dan in het voor- en najaar, richtte hij zijn blik op de vlinders en de libellen. Tijdens een excursie met Anneke Hoekstra kwam hij in aanraking met de paddenstoelen. De vraag om de naam van een door hem gefotografeerde paddenstoel bracht hem verder in contact met Anneke en naderhand ook met Eline Vis. Sindsdien treffen Eline en Hugo elkaar zeer regelmatig om naar paddenstoelen te speuren. Een keuze maken tussen paddenstoelen, vlinders, libellen en vogeltjes hoeft wat Hugo betreft niet, alles heeft zo z'n eigen seizoen.

Toch is er wel een onderscheid te maken in de beleving. Het kijken naar vogels en het op naam brengen geeft hem erg veel voldoening. Voor wat betreft het fotograferen zijn de libellen en paddenstoelen zijn favorieten. Ondertussen plukt hij onder wat blaadjes een minuscule oranje dwergmycena vandaan. Zo gaat het vrijwel gedurende de hele wandeling. Steeds wijst Hugo mij op paddenstoelen die ik beslist niet had gezien. Zoals Hugo het zelf zegt, is hij behoorlijk visueel ingesteld en vallen kleine "afwijkingen" in zijn omgeving hem ogenblikkelijk op. Een waterjuffer die aan de achterkant van een rietstengel zit, waarbij alleen de ogen aan de zijkanten van de stengel te zien zijn, zal hem niet snel ontgaan. Het onthouden van de geluiden die de vogels maken gaat hem veel minder goed af. Dat goede waarnemen heeft al een aantal malen geleid tot bijzondere ontdekkingen. Zo vond Hugo in 2003 op de Maasvlakte een Afrikaanse vink, die inmiddels omgedoopt is tot atlasvink. Tijdens het libellen inventariseren ontdekte Hugo de eerste voortplantingsplek in Nederland van de zuidelijke heidelibel in het Voornes Duin (2007) en in november 2010 heeft hij met Eline in het Mildenburgbos de *Crinula caliciiformis*, een paddenstoel die lijkt op lucifers en geen Nederlandse naam heeft, gevonden op een omgevallen boom. Dit was pas de tweede vindplaats in Nederland!



Bij wat porseleinzwammen gaat de fototas open, want er moeten wat foto's worden gemaakt. De resultaten, dat weet ik nu al, zullen ongetwijfeld weer schitterend zijn. Libellen, paddenstoelen, vlinders of libellen, wat betreft het fotograferen maakt het niet zo veel uit, iedere foto is geweldig! Het fotograferen is een rode draad die door alles heen loopt.

Een andere rode draad is een zekere mate van fanatisme waarmee Hugo zich op zijn onderwerp stort. Alles wordt gelezen, boeken worden gekocht en voor het bekijken van de paddenstoelensporen is zelfs een microscoop aangeschaft.

Uiteraard met een camera, waarmee hij de sporen kan fotograferen.

Onderwijl lopen we verder door het Mildenburgbos. Volgens Hugo trouwens een goed bos om paddenstoelen te zoeken, vanwege de ouderdom en diversiteit, en steeds weer wijst hij op paddenstoelen die ik niet zie.

Zelf ben ik ooit libellen gaan kijken, omdat er daar volgens Hugo niet zo veel (slechts 71 soorten) van waren, en ze niet zo moeilijk uit elkaar te houden zijn. Dat blijkt wel iets genuanceerder te liggen. Maar goed, ik wilde ook weten hoeveel paddenstoelen er in Nederland voorkomen, dat zijn er zo'n 5000!

Truffelknotszwam, die parasiteert op de stekelige hertentruffel, gele nestzwam, diverse ruscula's, bruine bekerzwam, verschillende Mycena's, gele aardappelbovist en een gekraagde aardster passeren we. Evenals een boomklever, boomkruiper en diverse mezen die mag ik melden!

Op een gegeven moment knielt Hugo bij een kleine bruine paddenstoel en kijkt met een spiegelkje naar de plaatjes, plukt er eens aan, ruikt, proeft en staat met een zucht weer op.

"Ja, ook een paddenstoel!", zegt hij dan.

Er zijn er dan ook 5000 en er is nog een lange weg te gaan eer de planten aan de beurt zijn...

Tom van Wanum