



Mien toentje (Ede Staal)

door Jos van Hofwegen

Op zoek naar een huis waar wij met onze vijf kinderen in pasten, kwamen wij in 1995 voor een bezichtiging in de Waldhoornstraat in Spijkenisse terecht. Toen wij de voor Spijkenisser begrippen grote tuin zagen, begrensd door een brede poldersloot en met uitzicht op het Welvliet en de Polder Biert, besloten wij het huis te kopen, zonder het van binnen gezien te hebben. Spijt hebben wij van deze impuls aankoop nooit gehad. Mijn vrouw en ik zijn beiden van het platteland afkomstig en wij hebben nooit durven hopen in Spijkenisse een plek te vinden die je zo doet terugdenken aan je jeugd.

Het leuke van deze plek is dat je van twee werelden kunt genieten. In de tuin zie je de vogels die je in stadstuinen en parken tegenkomt, aan de overkant van de sloot begint de polder met de daarbij behorende soorten. Door de pindanetjes, het strooivoer en de zonnebloempitten miegelt het vooral in de winter van de vogels in de tuin. Zo is er dan steeds een groep van circa tien groenlingen aanwezig, die zich te goed doet aan de zonnebloempitten. Maar ook koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, putters, vinken, sijsjes, kepen, roodborstjes, heggemussen, merels, winterkoninkjes, spreeuwen, huismussen, ringmussen, Turkse tortels, houtduiven en zanglijsters vallen van tijd tot tijd te bewonderen. Verder worden iedere winter een paar potten pindakaas verorberd door een paartje grote bonte spechten. Het hoogtepunt voor mij is de ransuil, die sinds twee jaar vanaf eind februari tot eind april in onze conifeer bivakkeert. Maar ook de venijnige kramsvogel, die al zijn soortgenoten wegjaagt, de slechts één keer gesignaleerde halsbandparkiet en de dit jaar broedende tjiftjaffen doen mijn vogelhart sneller kloppen.

Ook het weiland is in de winter een bron van leuke waarnemingen. Er zijn dan dagen dat het bevolkt wordt door vele honderden ganzen. Dan wordt het weer zoeken of er tussen de "gewone" ganzen een geringd exemplaar zit of nog mooier: een roodhalsgans. Tot nu toe heb ik op die manier twee keer een roodhalsgans gespot. Afgelopen voorjaar was wel heel bijzonder, doordat in de sloot de bronskopeend "voorbij" kwam, die vele tientallen vogelaars naar Spijkenisse deed afreizen.

Vanuit de tuin valt ook de slechtvalk te zien, die zich vaak ophoudt in één van de hoogspanningsmasten. Regelmatig geven ook buizerds, kiekendieven en sperwers acte de présence. In het weiland zijn ook wulpen, kramsvogels, koperwieken, tureluurs, scholeksters, reigers, grutto's en Kieviten te spotten. De mooiste waarnemingen in de sloot zijn een nonnetje, een lepelaar, een oeverloper en de half oktober arriverende smienten, die dag en nacht met hun gefluit laten horen dat ze er zijn. Hoogtepunt blijft echter dat bij het eendjes voeren door kleinzoon Hugo en kleindochter Jaira (vogelaars in de dop!) een paar heuse zwartkopmeeuwen zich op de stukjes brood stortten!