

Galerie:

Ivo van Oosten, geboren 1964 te Noordwijk

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur.

Ik heb het geluk gehad dat ik ben opgegroeid met onze mooie duinen en het strand.

Periodes van hutten bouwen gingen langzamerhand over naar het interesse krijgen van wat er allemaal leeft, groeit en bloeit in onze omgeving.

Als kind vond ik het leuk om alles vast te leggen met potlood, pen en papier.

Mijn grote voorbeeld was Rien Poortvliet. Menige afbeelding uit zijn boeken heb ik getracht na te tekenen of te schilderen.

Op 22-jarige leeftijd kwam ik in de Koepelgevangenis Haarlem te werken. Al snel kwam ik in aanraking met de aanwezige crea-shop, waar gedetineerden hun talenten konden ontdekken en of onderhouden. Buiten mijn diensten als bewaarder op de afdeling, heb ik met plezier veel diensten op deze crea-shop doorgebracht.

Verder heb ik in mijn vrije tijd schilderles genoten van Giel Langeveld, Lucia Bezemer en momenteel van Deana Lassooy in Noordwijkerhout. Eigenlijk schilder ik van alles wat op mijn pad komt, van realistisch tot abstract, voornamelijk olieverf, maar vooral vogels.

Af en toe sta ik op een expositie in de buurt, en dan is het leuk om te ervaren dat er bezoekers zijn die je schilderwerk weten te waarderen en tot koop overgaan. Soms maak ik werk in opdracht, zo is het al met al een leuke hobby.

Met vriendelijke groet,

Ivo van Oosten



