



De houten vis en vondsten van fruit en groenten tijdens het zoeken naar knakalen.
(Foto's: Hans Wolters)

Warme maaltijd

Vondsten tijdens de knakaalmonitoring

Halverwege oktober 2022 heb ik mijn eerste trajecten langs de Waal als knakaalvrijwilliger gelopen. Ik begon met een beperkt aantal trajecten (6 tot 9). Gedurende de daarop volgende maanden werden het er steeds meer (nu zo'n 20 tot 30 per wandeling). De eerste keren liep ik daar met vragen als: *Wat zoek ik eigenlijk? Hoe ziet het eruit?* Als niet-visser had ik geen idee welke vis ik zou aantreffen; *Hoe groot zijn de vondsten? Hoeveel zou ik er 'moeten' vinden? Waar moet ik exact zoeken?* Maar het is heerlijk om langs de Waal te wandelen, genieten van het buiten zijn, van het golvende water, van de bloemen, van de vogels... En iedere keer is de omgeving anders, ook al zijn de trajecten deels hetzelfde. Een veranderde waterstand geeft een andere looproute, een ander zicht op het water, andere uitdagingen qua begroeiing of afrastering waar ik me soms doorheen of overheen moet worstelen. Ook de paarden en runderen, die in een kudde achter je aanlopen of die ineens tussen bomen en struiken voor je staan, geven de nodige dynamiek aan de wandelingen.

Mijn eerste vis-vondst was een aal van 80 cm lang en 950 gram zwaar. Alsof de vissen wisten dat ik ze ging herkennen, spoelden ze daarna veelvuldig aan: alen, of stukken ervan, brasem, kolblei, snoekbaars, barbeel en rivierprik. Voor de soorten die ik niet kon thuisbrengen was er altijd de hulp van de experts van RAVON. Al waren vele geraamtes die ik vond ook voor hen vlees noch vis. En zelfs een vis van hout lag langs de Waal!

Lopend langs de Waal, natte voeten gekregen omdat ik de aanrollende golf niet heb zien aankomen of omdat ik in het zand zak op een traject met recente zandsuppletie, kom ik niet alleen vis tegen. Naast veel plastic afval, glazen flessen, oud ijzer, en (hand)schoenen verbaast het me hoeveel groenten, fruit en bloemen je aantreft op de strandjes. Broccoli, prei, paprika



in allerlei kleuren, ui, pastinaak, witlof, sla, winterwortel, kool, aardappel... Meer dan genoeg voor een heerlijke warme maaltijd, aangevuld met een gevonden rookworst, ei of vis. En als toetje een appel, peer, sinaasappel, mandarijn. Toch laat ik al dat 'lekkers' liggen waar het ligt. Eigenlijk is dat best wel zonde.

Hans Wolters