

Paapje

Ach, waren er maar meer Paapjes... Het is al weer drie jaar geleden dat ik dit kleine zelfbewuste vogeltje tegenkwam in de Bovenkerkerpolder. Begin mei, meneer droeg zijn fraaie broedkleed, was vermoedelijk op doortrek en zat mij al een tijdje vanaf een paaltje te observeren voordat ik hem in de smiezen kreeg.

Het Paapje mag dan niet zijn ontsnapt aan de negatieve gevolgen van de landbouw-industrialisering, het is wel ontkomen aan de taalvernieuwers die liefdeloos vogels essentiële onderdelen van hun naam ontfutselen. Piepkleine vogeltjes met toepasselijke namen als Winterkoninkje en Goudhaantje lijken ineens grove beesten sinds ze zijn omgedoopt tot Winterkoning en Goudhaan. Maar Paap ging de vernieuwers kennelijk toch te ver. Verborg zich dan toch een spoortje vogelliefde bij hen? Want zeg nou zelf, de beginzin van dit stukje had toch heel anders geklonken als ook dit fiere vogeltje zijn verkleinwoordje was kwijtgeraakt.



Winactie

Wil je kans maken op het recensie-exemplaar van **De Rode Lijster**? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@vogelsamsterdam.nl. Het boek Vogelvlucht dat in de vorige Gierzwaluw werd besproken, is gewonnen door Ellen de Bruin.

Op pagina **8** lees je onze recensie van het boek **De Rode Lijster**.

