

Confronteren in verbinding

Persoonlijke terugblik op 15 jaar Vogelbescherming

Electoraal opportunisme, beïnvloeding, machtspolitiek, de voorbeelden liegen er niet om. In 'De rode lijster' neemt Fred Wouters ons mee in zijn ervaringen als directeur van Vogelbescherming Nederland. Ook doet hij een boekje open over de bestuurlijke afstemming bij vogelbescherming. En dat geeft soms te denken!



Pleidooi tegen polarisatie

Inmiddels oud-directeur, blikt Wouters terug op 15 jaar als voorman van Vogelbescherming Nederland. Hij vertelt over de achteruitgang van soorten en hun leefgebieden en leidt ons langs het brede spectrum aan instanties dat betrokken is bij vogelbescherming, met elk hun eigen belang voorop. Ook strategische afwegingen komen voorbij, zoals in gesprek gaan met de jagers over de talrijke ganzen, 'want niets doen is geen optie'. Wouters wil met alle partijen blijven praten, ook al gaat dat soms tegen het gevoel van dierenbeschermers in. In het essay durft hij ook vraagtekens te zetten bij de aanpak van sommige kwesties door zijn eigen organisatie.

Overleg op niveau

Kenmerkend zijn de ontmoetingen met politieke kopstukken. Zoals toenmalig premier Balkenende tijdens het diner voor de Zeeuwse Zilte Zaligheden in 2009. Aan de dinertafel begon de premier indringend op Wouters in te praten om Vogelbescherming te laten afzien van een bezwaarprocedure bij de Raad van State: het ging om een onrechtmatig verleende vergunning voor verbreden van een vaargeul in de Westerschelde, hetgeen in strijd was met natuurcompensatie in de Hedwigepolder. Dat werd geen gezellig diner.

Economische en electorale belangen

Wouters hield voet bij stuk en Balkenende werd 'ingehouden nijdig en bloedchagrijnig'. Dit is slechts een van de vele voorvallen in een boek dat goed inzicht geeft in de complexe wereld van vogelbescherming, waarin economische en electorale belangen de boventoon voeren. En waarin Vogelbescherming Nederland laat zien niet terug te deïnen voor de rechtsgang, wanneer de overheid de eigen wetten niet naleeft. De kwestie rond deze polder laat zien dat beschermers vaak een lange adem moeten hebben. Afgelopen oktober is de polder na 26 jaar strijd teruggegeven aan de natuur.

Hart en hoofd

Naast verhalen over de vele ingewikkelde dossiers vertelt Wouters ook over een werkbezoek aan het Blauwe hart, aan het IJmeer, tussen Muiden en Muiderberg. Dan hoor je de vogelaar die de avondlucht gevuld ziet met een grote groep op insecten foeragerende Boerenzwaluwen en het 'hallucinerend mooi' vindt. Een pareltje. Dat hij daarnaast ook de Boomvalken weet te waarderen die op hun beurt jacht maken op de zwaluwen, verradt zijn diepgewortelde liefde voor vogels. Hier laat de manager zijn hart spreken.

