

Beschermen door niets doen

Als vogelliefhebber lees ik veel nieuwsbrieven en magazines

van natuurorganisaties. Het gaat slecht met de natuur, die boodschap is mij niet ontgaan. De tips om de biodiversiteit te verbeteren kan ik intussen wel dromen: Bescherm het leefgebied. Laat de boel de boel. Maak rommelhoekjes in de tuin. Plant inheemse bloeiende bloemen en struiken. Maai het gras niet. (#maaimeniet).

Als vogelaar leer je de 3 V's die vogels nodig hebben: Voedsel, Veiligheid en Voortplanting. Dat voedsel is er vanzelf, als je het leefgebied niet vernietigt en oude bomen laat staan. De schors van eik of wilg is een ecosysteem op zich. Het miegelt van de kevertjes, rupsen, allerlei kleine beestjes, het voedsel voor de insecteneters.

Boom is belangrijkste V

Een nestkast voor Kool- of Pimpelmees wordt vaak benut. Tenminste als er ook een boom staat. Dáár halen vader en moeder mees de rupsen voor de jongen vandaan. Die boom is dus veel belangrijker dan dat leuke kastje. Over rupsen gesproken... van vlinders houden de meeste mensen wel. Ook de fascinerende metamorfose van ei, rups en pop leer je als kleuter. Maar voor overleving hebben die (elke soort op zijn eigen manier) een plekje nodig waar ze rustig kunnen <hangen>. Een rommelhoekje, dus. Stop met bladblazen, vegen, schoffelen en opruimen. Dan kan die fladderende vlinder zich voortplanten.

Kopen voor een goed geweten

De hele stad hangt vol met nestkasten en insectenhôtels. We houden blijkbaar van iets kopen, zeker als het iets goeds is. Blijf dat vooral ook doen. Ontzettend leuk om te zien, als de metselbijen de boorgangen benutten. De meeste solitaire bijen broeden in de grond en met de metselbijen gaat het relatief goed. En die dennenappeltjes in zo'n insectenhotel? Het ziet er leuk uit, maar heeft u daar wel eens een lieveheersbeestje in aan getroffen? Nee hè. Nu ik toch bezig ben, blijft je vlinderhotel leeg? Niet getreurd. Vlinders kruipen van nature toch liever op andere plekjes. In die inheemse struik.

Stop met vernieuwen

Ook de gemeente dóet graag iets. Vernieuwen en verbeteren. Binnenkort is het Erasmus-park aan de beurt. In de herinrichtingsplannen worden o.a. natuurpaden aangelegd en een nestkast voor uilen geplaatst. Alleen broedt er geen uil daar. Maar het klinkt wel leuk, toch? Waarom doen we zo graag iets, terwijl we vooral iets zouden moeten laten?

Natuurpad, natuur weg

Alle parken krijgen steeds meer en steeds bredere fietspaden, wandel- en mountainbikepaden, hardlooproutes, honden-uitlaatstroken. En struinpaden of natuurpaden, voor meer natuurbeleving. Dwars door het laatste ongerepte stukje. Ook de volkstuinten worden opengesteld voor publiek. Er is nauwelijks een rustige vierkante meter meer over.

Red de natuur, doe niets

Wat wél helpt: de natuur met rust laten. Sluit bestaande gebiedjes af voor mens en hond. Met een hek of omringd door water. We kijken wel van een afstandje wat daar leeft. Dát is pas natuurbeleving. En uiterst effectief voor het behoud van biodiversiteit.

