



Onthulling informatiebord op de A.T.K.V. bij de aangrenzende Hoorneboegse Heide, 6 april 2024. (Foto's: Els de Vos)

Hoorneboegse Heide

Bijzonder moment op de Algemene Trekkers Kampeer Vereniging (A.T.K.V.)

Vorig jaar namen wij in maart afscheid van Greet en Leo de Vos, na een leven vol kamperen op de A.T.K.V. met een levenslange liefde voor alle beestjes, maar vooral voor reptielen. Hun laatste wens was een bord om aan anderen te laten zien welke dieren je – met een beetje moeite – kunt tegenkomen op het kampeerterrein en de aangrenzende Hoorneboegse Heide. Met veel passie is dit bord gemaakt. Geert Timmermans en Edo Goverse verzorgden de teksten over de reptielen en amfibieën, de prachtige tekeningen zijn gemaakt door Annemiek Buntjes en Kees van der Veer.

Op 6 april was er een feestelijke opening op de A.T.K.V. met familie, vrienden en medekampeerders waarbij het bord onthult werd door de jongste kleindochter Kiki na een inspirerende toespraak van Geert over de schoonheid en fantastische leefwereld van reptielen en amfibieën. Op het bijzondere terrein komen veel soorten voor. Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en Alpenwatersalamander, hazelworm en ringslang worden met regelmaat gezien, en toen het terrein nog meer open plekken zonder gras had zagen we ook de levendbarende hagedis.

Het informatie en gedenkbord is geplaatst bij de achteruitgang van het kampeerterrein zodat het vanaf de heide nog te zien en te lezen is en vooral voor kampeerders die het achterhek



gebruiken. We hopen op meer waarnemingen maar meer nog: op meer waardering voor al die beestjes die we misschien niet iedere dag zien, maar die er wel zijn!

Els de Vos