

Havik verdrinkt zijn prooi

Arda van der Lee

Thuiswerkend, gebogen over mijn laptop, hoorde ik tumult op de plas. Opkijkend zag ik in de verte een kleine kop boven water uitsteken. Mijn eerste reactie was: een otter, eindelijk! Maar door de verrekijker zag ik een grote vogel, de vleugels uitgespreid op het watervlak. Duidelijk een roofvogel. Wat was er aan de hand? Eerst zag ik nog wat beweging onder water, maar dat stopte al snel. En na enkele minuten vloog de vogel op met in zijn poten een dode Meerkoet. Ik was getuige geweest van een Havik die een Meerkoet had geslagen en vervolgens liet verzuipen.

Vlakbij broedt elk jaar een paartje Havik en buiten het broedseizoen vind ik wel eens de plukresten van een geslagen prooi op de legakker. Dus ik heb nog gezocht, maar dit keer niets gevonden. De onfortuinlijke koet is elders geplukt en opgepeuzeld. Stiekem was ik wel blij dat de Havik niet 'onze' Fuut te grazen had genomen. En ik wacht nog steeds op een langs zwemmende otter.

