

## Moeite voor de maaltijd

Op 27 juni jl. te Niersen (Gelderland) pasten wij op onze kleindochters. De jongste van vijf riep: "Opa hier is een ringslang met een eikel in zijn bek!" Wij er heen en de slang bleek met zijn kop in een hazelnoot vast te zitten. Snel een paar foto's gemaakt. Daarna heeft de oudste van tien hem bevrijd en losgelaten.

Vervolgens werd de hazelnoot bestudeerd en wat bleek, er zat een jong padje in. Er zijn dit jaar enorm veel juveniele padjes uit onze vijver gekomen en ringslangen jagen hier graag op. Elk jaar zijn er wel parende ringslangen in onze tuin. Een aantal jaar geleden heb ik daar een broeihoop voor gemaakt. Deze bestaat uit lang hardhout in een punt gestapeld zodat het meeste regenwater er af loopt. Deze stapel is van binnen gevuld met houtkrullen, en elk jaar komen daar jonge ringslangen uit te voorschijn. Rond de langste dag van het jaar ligt de broeihoop van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags in de zon. Onlangs heb ik in een rondje door de tuin dertien ringslangen geteld van ongeveer 20 cm tot ongeveer een meter. Maar dit was wel een heel bijzondere waarneming!

**Hein Karman**



Ook een met houtkrullen gevulde houtstapel kan als broeihoop en/of schuilplek door de ringslang gebruikt worden. (Foto's: Hein Karman)



Een jonge gewone pad in nood in een hazelnoot, maar het lukte de ringslang niet hem te pakken.

