

Op stap met



Erik de Boer in de stinzentuin.

Op stap met Erik de Boer.

Door: Jan Alewijn Dijkhuizen.

Het thema van deze In de Branding is Seizoenen, ik moest even nadenken met wie ik "op stap" wilde gaan met een link naar dit onderwerp. Maar toen ik dacht aan het voorjaar, aan de vroegbloeiende stinzenplanten en aan de prachtige stinzentuin in landgoed Mildenburg, dacht ik al snel aan Erik de Boer. Erik is een van de actieve vrijwilligers die deze tuin namens het Zuid-Hollands Landschap beheren. Onder de bezielde leiding van René Vervoort wordt er vrijwel iedere maandagmiddag gewerkt in de stinzentuin aan de Donselaer te Oostvoorne.

Het woord Stins komt uit het Fries en betekent stenen huis. Stinzen waren in vroeger tijden van adellijke of aanzienlijke mensen, huizen met grote tuinen, mensen met geld dus. Deze goeieden hadden voldoende geld om uit verre landen planten naar Nederland te halen die het hier in landgoederen en buitenplaatsen goed zouden doen. Niet alle planten kwamen van ver, soms kwamen deze sporadisch ook in ons eigen land voor zoals de wilde hyacint. Al deze planten werden voornamelijk verzameld om de opvallende bloemen. Veel van deze soorten zijn nu verwilderd en ingeburgerd.

Een van de enthousiaste vrijwilligers en tevens fotograaf Jan Engelblik beheert overigens een mooi verzorgde website over de stinzentuin waar bovenstaande informatie uitgebreid terug te vinden is, geschreven door: Erik de Boer.

Ik heb met Erik in landgoed Mildenburg afgesproken en als ik aankom zit hij al op het vaste bankje in de stinzentuin te genieten. Ik weet dat Erik zelf een Fries is maar volgens hem heeft dat niets met zijn huidige interesse in de stinzentuin te maken. Zijn ouders

waren vroeger wel lid van It Fryske Gea, de Friese zusterorganisatie van het Zuid-Hollands Landschap en uiteraard keek Erik ook wel eens in het blad. Erik omschrijft zijn jeugd vooral als jongen tussen de boerenkinderen, dus wel groen en buiten maar zijn interesse voor natuur begon pas rond zijn 30ste tijdens het uitlaten van zijn hond in de omgeving van Delfzijl. Daar kwam nog bij dat hij op zijn werk vanuit het kantoor veel vogels over de Eems aan zag komen vliegen. Op het fabrieksterrein was een haat-liefde verhouding met de vele meeuwen. Voor Erik was dit het begin van verwondering, wat deden die vogels daar, waar kwamen ze vandaan, waarom? Ook nu is dat de leidraad, waarom groeien sommige stinzenplanten in Friesland wel goed en hier maar matig, waarom groeit die ene soort 20 meter verderop in de stinzentuin beter dan elders. Een ding is zeker, de stinzentuin in landgoed Mildenburg kan niet zonder intensief beheer van de vrijwilligers. Het gaat daarbij vooral om wieden, wieden, wieden.

Als je niet ingrijpt, vertelt Erik, hebben enkele overheersende soorten het hele gebied snel overgenomen terwijl je hier nu dankzij dat wieden kunt genieten van meer dan 100 plantensoorten! Een aantal weken per jaar is het feest voor de vrijwilligers: dan worden er 3000 tot 4000 bollen gepoot hopen op weer een uitbundig bloeiend voorjaar: "de vreugde van de vroege lente"!

De eerste keer dat ik Erik ontmoette kan ik me niets van herinneren, Erik des te meer. Hij meldde zich namelijk in 2009 aan voor de IVN-natuurgidsencursus en Simone Jongepier en ik deden alle kennismakingsgesprekken. We wilden vooraf graag weten of de interesse bij de deelnemers groot genoeg was om deze intensieve anderhalf jaar durende cursus te volbrengen en er daarna ook nog wat mee te gaan doen. Hoe dan ook, zo kwam Erik bij IVN en in aanraking met de KNNV en is hij met vlag en wimpel geslaagd en heeft hij daarna volop bijgedragen aan het werk van IVN en KNNV. Tijdens de natuurgidsencursus heeft Erik met een klein groepje het gehele Groene Strand uitgeplozen en in kaart gebracht. Daar werd de interesse voor vogels uitgebreid naar interesse voor planten en andere organismen.

Erik weet nog goed dat zijn begeleider Jaap

van Oudenaarden hem voor het eerst een groenknolorchis liet zien. Hij was verrast en ontroerd door deze fragiele kleine en subtiel gekleurde plant. Toen bleek dat Erik ook geïnteresseerd raakte in planten heeft Marjke de Soete hem in contact gebracht met de vrijwilligersgroep in de stinzentuin, een schot in de roos. Hier kan Erik zelf aan de slag met bloemen en planten, achtergronden leren kennen met dank aan René en ervaren wat de gevolgen zijn van hun beheerkeuzes. Maar ook zoogdieren hebben zijn interesse en zijn ervaringen op het Groene strand kregen een vervolg met het latere Greenchoice project waar ook de KNNV Zoogdierwerkgroep aan deelnam. Erik heeft daar als lid van die werkgroep hard aan meegewerkt. Regelmatig stonden we in het veld stil om bij de zoveelste bosmuis of veldmuis te filosoferen waarom we deze wel en de rosse woelmuis hier niet vingen. Extra genietend bij de vangst van een dwergspitsmuis en verrast dat we ook hier huisspitsmuizen aantreffen. Erik wil graag het waarom van alles weten! In 2012 werd Erik penningmeester van de afdeling van het IVN en nu is hij al jaren voorzitter. Ondertussen is Erik ook een van de drijvende krachten achter de IVN-natuurgidsencursus waar op dit moment alweer de voorbereiding voor plaatsvindt. Deze cursussen kunnen niet zonder de inbreng van de gespecialiseerde kennis van KNNV-ers en zijn daarmee een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen beide organisaties.

Een ander samenwerkingsproject waarbij zowel Erik als ik vanaf het begin betrokken -en supertrots op- zijn, is het aanbod beginnerscursussen. Al vanaf 2012 is dit concept een succes en nog altijd is er een groeiend aanbod en zijn bijna al deze activiteiten volgeboekt.

En zoals Erik het vertelt, het is gewoon hartstikke inspirerend om samen ergens aan te werken. Het resultaat is niet altijd precies wat je verwacht maar dat is juist spannend. En nog leuker is het om ook andere mensen te enthousiasmeren en te merken dat ze anders gaan kijken en meer gaan horen en beleven.

En terwijl we op het bankje zitten te praten lopen er regelmatig bezoekers langs. Erik maakt met iedereen een praatje; missie van IVN en KNNV in de praktijk!

Tip: www.stinzentuin-mildenburg.nl en kom zelf eens een kijkje nemen!



Erik en Jan Alewijn op het Groene Strand.