

In Memoriam Riet Alkemade-Verkade

Op 16 september 2024 overleed Riet Alkemade-Verkade op 99-jarige leeftijd. Zij is jarenlang betrokken geweest bij onze Vereniging. Vanaf de opening van het Jan Verwey Natuurcentrum was zij daar regelmatig gastvrouw. Riet was ook een actieve medewerkster bij het I.V.N., later de educatieve werkgroep. Vele honderden kinderen liet zij kennismaken met de natuur in het centrum en tijdens excursies. Ook bij het herfstnatuurspel was zij jarenlang een permanente kracht. De opdracht 'Hoeveel verschillende plantjes kun je ontdekken op deze vierkante meter?' was een kolffe naar haar hand. Elk plantje werd gemarkeerd met een stokje versierd met een eigen gemaakt vlindertje. Om haar natuurkennis te vergroten volgde zij op latere leeftijd de I.V.N. gidsencursus in Leiden. Elke week trok zij met Nel Nooijen, dikwijls vergezeld van Toos Bom, naar de Zuidduinen van Noordwijk. Het werd haar adoptieterrein voor het examen, waar zij glorieus voor slaagde. Voor planten, bomen, vogels, vlinders, libellen etc. had zij een grote belangstelling met maar één verschil. Vogelgeluiden kon zij niet goed onderscheiden, maar ervan genieten wel. Winterborstje of Roodkoninkje werd een gevleugeld woord. Na het stoppen met werken met kinderen, bleef zij haar liefde voor de natuur verspreiden, maar nu met ouderen. Samen met Toos Bom organiseerde zij natuurexcursies voor 60-plussers in de omgeving. Tot op zeer hoge leeftijd bleef zij geïnteresseerd in alles wat er in de natuur omging. Het was een voorrecht haar zolang meegemaakt te hebben.

Nel Nooijen, namens de educatie werkgroep.



Herinneringen aan Jaap Vink

Jelle van Dijk



Jaap Vink 1947-2024

Op 10 oktober 2024 overleed Jaap Vink op 77-jarige leeftijd. Hij was in 1966 een van de oprichters van onze

vereniging. In het eerste blaadje van de Vogelwerkgroep Noordwijk, begin 1966, is te lezen, dat de heren W. Baalbergen, A. Cramer, J. Deelder, J. Moerkerk en J. Vink het eerste bestuur vormden van de vogelwerkgroep, die eerst nog de toevoeging 'afdeling van Vogelbescherming Den Haag' hanteerde. De toen 19-jarige Jaap Vink hield zich met Arie Cramer vooral bezig met de broedvogelinventarisatie van de Noordduinen. Daarnaast was hij actief bij het organiseren van excursies naar vogelrijke gebieden als Flevoland, de Biesbosch en het Deltagebied. Zijn aanwezigheid hierbij was van groot belang, omdat hij een rijbewijs had, waardoor hij het gehuurde VW-busje kon besturen. Verder hadden alleen Willem Baalbergen en 'meneer' Deelder een rijbewijs.

Jaap Vink was de eerste Noordwijkse vogelaar, die ik tegenkwam. Wij waren op 1 oktober 1968 naar Noordwijk verhuisd (Joseph de Veerstraat 42). Op mijn eerste zaterdag in Noordwijk fietste ik de duinen in. Aangekomen bij de Driehoek hoorde ik druk gepraat op de duintop. Ik stapte af om poolshoogte te nemen en nam de trap naar boven. Daar stond net Jaap Vink te vertellen hoeveel soorten hij al in Nederland had gezien. Toen hij zijn score bekend had gemaakt vroeg hij aan de nieuweling die net aangekomen was: "En hoeveel heb jij er?" Met enige schroom vertelde ik dat mijn aantal zeker 20 soorten hoger lag. Jaap vroeg mij niet een paar zeldzaamheden te noemen, maar vroeg wel: "En heb je wel eens een Grote Jager gezien?" Toen ik bekende deze soort nooit gezien te

