



## Zo groen als gras – Verslag van een groentje.

Door: Hanneke de Jager.

Afgelopen zomer zijn mijn man en ik neergestreken in Oostvoorne, in een heerlijk huis tegenover het Mildenburgbos, wat een luxe!

Vanuit het raam achter mijn tekentafel kijk ik uit op het pad dat het bos in gaat, langs de mooie stinzentuin.

Het eerste wat me opviel tijdens onze wandelingen tussen alle verbouwingen door van onze nieuwe woonplek, was de grote diversiteit aan planten en de schitterende natuur om ons heen. Ik herinner me nog afgelopen augustus het verpletterend blauwe slangenkruid dat de paden sierde in de duinen. Met als tegenkleuren de kleuren geel en paars van de andere planten.

Tijdens deze wandeling besloot ik dat ik hiermee iets zou willen doen als illustrator.

M'n handen jeukten om direct aan de slag te gaan. Hetgeen wat ik zie, vastleggen, observeren, opzuigen.

Dat kan ik nou eenmaal niet laten, altijd maar tekenen..., een drang die niet te stoppen is. Zo ben ik hier begonnen.

“Wat zie ik zo ongeveer per maand, per jaargetijde”.

Dat leek me een interessant uitgangspunt, het vastleggen van de natuur. Natuurlijk is dat allemaal al gedaan door mensen die er ontzettend veel verstand van hebben en daar heb ik ook enorme bewondering voor. Maar vanuit mijn perspectief, een haast kinderlijke pure verwondering... dát enthousiasme, dát gevoel wil ik graag overbrengen in mijn illustraties en natuurbelevingen. Hoe mooi de natuur is in zijn totaliteit. Want

natuurlijk zijn planten en bomen schitterend, maar voor mij zijn vogels, kevertjes, vlinders, zoogdieren en paddenstoelen net zo schitterend, vooral omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar als geheel. En met ons als mens en de toekomst voor onze kinderen. De liefde doorgeven, dat is zó belangrijk!

De natuur geeft mij geluk en energie, m'n hart maakt regelmatig een sprongetje dat we hier mogen wonen in zo'n mooie omgeving.

Maar dat hebben jullie natuurlijk ook. Want ik zie met hoeveel passie iedereen werkt en van alles deelt tijdens de excursies en werkgroepen, en met hoeveel liefde en werkracht de stinzentuin onderhouden wordt, evenals het gebied rond de Tenellaplas en de mooie heemtuin.



Liggend katjestakje. Tekening: Hanneke de Jager.

Een aanrader;:

**Ik had oorspronkelijk 8 pagina's illustraties voor het tijdschrift In de Branding voor jullie, maar voor plaatsing natuurlijk véél te véél! Daarom kun je op mijn site kijken naar alle illustraties en schetsbladen. (inclusief tekstkrabbeltjes :-)** Ga hiervoor naar: [www.hannekedejager.com/branding.html](http://www.hannekedejager.com/branding.html)



Allemaal mensen die hart hebben voor de natuur en dat uitdragen. Hoe ze gepassioneerd over paddenstoelen of bijvoorbeeld bomen kunnen vertellen, of over hoe ogen werken bij dieren, er ging een wereld voor me open! En wat voor een!

Ik sloot me aan bij de plantenwerkgroep als groentje.

Machtig interessant om dieper in de plantenwereld te duiken. Letterlijk in het najaar nog met de hoofden in het gras en in de wintertijd 's avonds voorovergebogen in het bezoekerscentrum intensief zitten turen door microscopen/binoculaires als we aan het determineren zijn.

Voor mij doen de planten van heel dichtbij met hun prachtige bloemetjes, tere lijnenspel en kleurschakeringen me denken aan

de Art Nouveau en Jugendstil lampen en vazen.

Met engelengeduld word ik door de leden wegwijsgemaakt, want o, wat is dit complex!

Ik ben doorlopend in gevecht met het dikke Heukelsboek met ultradunne bladzijdes en kleine lettertjes om überhaupt al op de juiste bladzijdes terecht te komen, terwijl regelmatig iedereen op mij zit te wachten. Of ik het systeem en alle termen ooit ga leren weet ik niet, maar mijn interesse is er zeker! En als er dan toevallig ook nog een klein insect op de plant zit, of bij de varens de bolletjes van de sporen openspringen terwijl ik ernaar kijk, is het extra mooi natuurlijk, want dat boeit me dan ook weer.

Kortom, ik heb al een aantal excursies meegelopen en voel me tussen iedereen zo

groen als gras, maar dat neemt niet weg dat het illustreren op deze plek "oneindig" zal zijn. Het is ook een extra verrijking omdat ik nu ook meer kan leren over wát ik teken en dat maakt het extra fijn.

Lieve mensen, dank voor jullie uitleg en enthousiasme, ik hoop dat ik in dit nieuwe jaar heerlijk de seizoenen door kan tekenen en dit kan delen met jullie. Ik kijk uit naar het voorjaar, dat gaat een kleurrijk feest worden voor ons allemaal!

*(Hanneke heeft onder andere voor Buitenleven en andere boeken en tijdschriften geïllustreerd).*

[www.hannekedejager.com](http://www.hannekedejager.com)  
[info@hannekedejager.com](mailto:info@hannekedejager.com)