

# Zwarte zwaan

Ina Ansems

Het is inmiddels 26 jaren geleden dat ik met vrienden met mijn boot, een Doerak 700, op de plas de Wijde Blik in Kortenhoeve begon met varen. Mijn boot ligt in een jachthaven bij de Wijde Blik. Het varen is altijd weer een genot, het verveelt nooit. Het weer en de natuur spelen hierbij voor mij een grote rol. Ik geef er de voorkeur aan te varen in de zon.

De Wijde Blik straalt rust uit en het is nooit te druk in mijn beleving. De natuur en de vogels geven mij een heerlijk ontspannen gevoel. Ieder jaar zijn er ook Knobbelzwanen, uiteraard vaak met pullen. Prachtig, moeder voor, vader achter en daartussen soms negen kleintjes. Het is een genot om dit te zien. 2024 is een slecht vaarjaar, regen, wind, regen en nog eens regen, er leek geen

einde aan te komen. Maar 18 juli 2024 was echter een mooie vaardag. Ik ging met vrienden naar de boot. Eindelijk was er zon en weinig wind. We begonnen de tocht richting Lambertzkade. Ik stond aan het roer en zag in de verte een zwarte bol. Dichterbij gekomen zag ik tot mijn verwondering dat het een Zwarte Zwaan was, heel bijzonder en eerlijk gezegd had ik in al die jaren nooit eerder een Zwarte Zwaan gezien. Mijn vrienden namen foto's en ik kon met de boot redelijk dichtbij komen. Het leek alsof de zwaan op wacht stond. Hij dobberde wat heen en weer, was op zijn hoede, mooi om te zien. Wellicht heeft de zwaan ook kleintjes, ik ga als het mooi weer is terugvaren naar de Lambertzkade om te kijken.



*De Zwarte Zwaan bij de Lambertzkade  
Ina Ansems*



## Bruggetje genoemd naar Lies Visser

Rob van Veen

Lies Visser was lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Een aantal jaren geleden heeft een bruggetje in het Sarphatipark in Amsterdam Zuid haar naam gekregen: de Lies Visserbrug. Een brug in Amsterdam die jouw naam krijgt wil heel veel zeggen over wie je was. Vele van onze vogelwerkgroepleden zullen zich haar wel kunnen herinneren als ze mee was met de weekenden. Ze was dan ook echt

aanwezig. Haar karakter wordt ook tot uiting gebracht met de tekst op het bruggetje. De naam Lies Visser staat symbool voor de vele onverzettelijke bewoners die pal hebben gestaan voor het behoud van de wijk De Pijp zoals die nu nog is. Zij moet haast wel leiderschap hebben genomen. Het is mooi dat zij lid was bij onze vogelwerkgroep.

*Het bruggetje (l) dat naar Lies Visser is genoemd en het bijbehorende naambord (r) | Rob van Veen*

