

# Galerie



*Futen*



*IJsvogel*

## **Coby Passchier**

Vanuit mijn geboorteplaats Maarssen heb ik een groot deel van mijn jeugd doorgebracht in de Wijde Wormer. Voor school en sport werd dagelijks 4 kilometer heen en teruggefietst tussen de boerderij en Purmerend.

Tijdens een vakantie in Noordwijk eind jaren vijftig, heb ik Dick leren kennen. In 1962 zijn wij getrouwd en we hebben samen twee dochters gekregen. Toen die wat groter werden, kwam er tijd vrij voor werk in de bejaardenzorg en jeugdwerk bij Join.

Daarnaast werd ook de moedermavo afgerond. De weekenden werden vaak doorgebracht in de natuur met b.v. wandelingen in duin en bos. Maar ook regelmatig roeidagen op Nieuwkoopse - en Ankeveense Plassen zorgden voor veel fotoboeken als getuige daarvan. Rond mijn 65e heb ik mij aangemeld op schilderles in de Wieken bij Arie Plug en Atty van Rooijen. Nu onder leiding van Els van Meurs op maandagmiddag, nog steeds met heel veel plezier.



*Bijeneters*





*Klaprozen*



*Kerkuil*



*Groene Specht*



*Roerdomp*



*Knobbelzwaan*



*Staatmezen*