

PaleoTime-beurs Herselt, nov. 2024

Cilka Maas¹

De voorbereidingen vroegen wel wat tijd maar uiteindelijk kon ik die zondagochtend op een luxe tijd vanuit een B&B vertrekken naar Herselt. Alles was goed geregeld: de stand voor de WTKG stond al klaar. Binnen een half uur was hij ingeruimd en Max Pijpelink hielp mij nog even met het ophangen van de banner.



Om kwart over negen uur liepen de eerste fossielzoekers al tussen de koopwaar. Je kan er maar beter als eerste bij zijn!

Ik heb heel veel mensen aan de stand gehad, leden van de WTKG en natuurlijk ook heel veel kinderen voor de gratis haaiantandjes uit Abbey Wood (die zijn nu praktisch op) en voor de schelpen uit de Westerschelde. Ik kreeg leuke opmerkingen zoals: “Wat bijzonder dat dit gratis is” en “Wat fijn dat u er weer bent. Ik weet nog waar u vorig jaar stond” en “Wat aardig dat we dit zomaar mogen meenemen”.

Van Jef De Ceuster kreeg ik voor de stand een zak haaiantanden uit Rumst en Berchem, om bij de volgende beurs uit te delen, heel fijn!

Verder heb ik de vereniging zo goed mogelijk aan de man proberen te brengen.



Tegen 16.30 uur was de energie wel een beetje op en kon ik langzaam gaan inpakken.

Een zeer geslaagde dag in VTC de Mixx in Herselt: veel enthousiaste bezoekers, twee zalen vol met standhouders van zowel verkopers als musea en organisaties, het live-preparatielab, en meer!

¹*Cilka Maas, PR@wtkg.org*