

NAT. HIST. GENOOTSCHAP IN LIMBURG.



Op Donderdag 29 Juni l.l. had te Houthem-St. Gerlach de eerste vergadering met excursie plaats van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, kortelings opgericht. Men vereenigde zich 's morgens te 11 ure in het hotel Cuypers, alwaar de statuten werden vastgesteld, alsmede het reglement. De voorzitter van het voorloopig bestuur, de heer J. Cremers, constateerde in zijn openingsrede, dat de talrijke opkomst (er waren 30 leden, eenige met hunne dames) het beste deed verwachten van onze jonge vereeniging, die reeds 92 leden telt en besloot met een heilwensch voor hare toekomst. Tot bestuursleden werden verkozen de heeren Blankevoort, Cremers, Frees, Hupperetz, Klein, Sprenger en de Wever, die de functies nog moeten verdeelen.

Het wetenschappelijk gedeelte der vergadering begon met een zeer gedocumenteerde, leerrijke voordracht van Dr. G. Romijn, inspecteur van de Volksgezondheid, wiens doel het was, ook in dezen kring belangstelling te wekken voor de Hydrobiologie, een voor ons land nog jonge wetenschap, van welke Dr. Romijn een der bekendste beoefenaren is. Wijn spr zijn studiën ook reeds tot in Limburg had uitgestrekt en ons met voorbeelden uit eigen omgeving zijn beschrijving van het leven in het water kon toelichten, zal hij zonder twijfel zijn moeite beloond zien.

Hierop volgde een korte geologische excursie in de omgeving van Geulem, onder leiding van ondergeteekende, waarbij een profiel van het Maastrichtsche Krijt de geschiedenis van die periode en bij het bezoek van een hooggelegen grintgroeve de wordings-geschiedenis der oude Maasdelta en van het tegenwoordige Maasdal werden besproken.

Tot slot demonstreerde de heer De Wever eenige zeldzame Zuid-Limburgsche planten. De botanische excursie onder zijn leiding en die van den heer Frees ging wegens tijdsgebrek helaas niet door, maar zal later worden gehouden.

Een geanimeerd diner in het hotel Cuypers besloot deze eerste vergadering.

Heerlen, 6 Juli 1911.

W. C. KLEIN.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

LITERATUUROVERZICHT.

Wer das Geistige des Menschen recht verstehen will, muss zuvor das geistige Leben in der Tierwelt durchdringend erfasst haben. . . . auch Tiere begreift nur, wer zu ihnen nicht vom Menschen hinunter, sondern von der Mineral- und Pflanzenwelt hinauf steigt.

H. ST. CHAMBERLAIN.

In »Natur« van Juli 1911 komt een prachtige passage voor van Dr. Konrad Guenther die mij uit het hart gegrepen is; het is naar aanleiding van Brehm en ik laat haar hier volgen, met datgene cursief gedrukt waarop het mij aankomt.

»Und zu dem Forschungseifer kam bei Brehm ein Sinn für alles Schöne und eine wirkliche Liebe zu den Gestalten der Natur, mit denen er sich beschäftigte. Gerade die letzteren beiden Gaben des Verfassers eroberten dem Werk weite Kreise, sie waren es aber auch die unter manchen Fachgenossen die Meinung erweckten, das »Tierleben« sei kein wissenschaftliches Werk. Nichts kann verknöcheter, einseitiger sein, als eine derartige Auffassung. Als ob nur das wissenschaftlich wäre, was in einer Sprache geschrieben ist, die allein der Fachmann versteht!* Dankbar sollte man sein, dass in die zoologische Wissenschaft mit dem Tierleben ein frischer Zug, ein verklärender Hauch von Kunst und Schönheit hineinzieht!

* Men zie het gelijklopende, door mij geschreven in de Afk. van 1 Mei; dus vóór dit geschreven werd. De »technische taal« der »wetenschap« is heusch de maatstaf niet.