

aan, en boemde toen met bekwamen spoed naar den dijk. Door een gaatje in het doek kon ik hem zien plaatsnemen tegen het talud, waar hij aandachtig zat te kijken naar de dingen die komen zouden.

't Gekrijsch en gejoel en geschreeuw uit duizenden vogelkelen werd langzamerhand minder hevig, 'n enkele meeuw of stern daalde al weer neer op de pas verlaten nesten, wellicht in de meening, dat zij er met het eierenrapen dezen keer zoo zouden afkomen. Maar daarin vergisten ze zich deerlijk. 't Was nog maar uitstel van executie. Wij hadden ons er op geprepareerd, minstens 'n uur of anderhalf, twee, in de tent te moeten blijven voor 'n foto, maar dat viel geweldig mee. Er zaten nog maar enkele vogels op de hil, en de rest vloog nog wild tierend dooreen, toen plotseling...plof, daar zat canus op 'n paar armlengten voor ons op het nest. Vijverberg drukte af, klik...rrr zei de sluitser, en de eerste Nederlandsche Kleine Zeemeeuw wat gefotografeerd. 'n Afdruk gaat hiernevens; daarop kunt ge zien, dat er nog maar 'n paar vogels tot rust zijn gekomen. Was alles al weer aan 't broeden, dan zou het gras hebben wit gezien van de dieren.

De vogel was door den lang niet geruischloozen momentsluitser niet gevluht, maar schudde welbehagelijk de eieren onder zich recht. Vijverberg schoof 'n nieuwe chassis in zijn toestel. De vogel vloog bij de opname weer niet op; we hadden wel met een mak exemplaar te doen. Toen kiekten we hem nog eens, terwijl zijn of misschien haar genoot op 'n halven meter afstand stond, maar die kiek is niet mooi geworden, tenminste minder geschikt voor de reproductie. Belangstellenden kunnen haar echter van den heer J. Vijverberg, Hoofd der school te Noordgouwe (Zeeland), op zicht krijgen. De vogels schijnen zich zelden tegelijk te vertoonen; ook van den Hoek zag het paar maar sporadisch samen, en was hoogelijk verwonderd, toen wij hem onze bevindingen meedeelden. We hebben nog even nest en eieren gekiekt, en zijn toen zeer voldaan huiswaarts gegaan. De pachter haalde ons met de boot van het eilandje. Hij had van den dijk af de heele geschiedenis kunnen volgen, en was ook verbaasd over de spoedige komst van den zeldzamen en daarom meestal schuwen vogel.

Er zijn nog meer paren van canus in de buurt. Van den Hoek zag ze op de andere hillen paren, wij zelf zien ze herhaaldelijk vliegen boven de polders, en ook Man in 't Veld, die de soort goed kent, meent, dat zij hier in de buurt nog wel in eenige paartjes broeden.

Ik zal er nog eens moeite voor doen, een en ander van dezen interessanten meeuw te zien te krijgen, en dan in dit tijdschrift mededeeling van mijn ondervindingen doen.

't Zou aardig zijn, als *Larus canus* zich langzamerhand ging verbreiden. Wij zijn in den loop der tijden al zooveel kwijt geraakt op vogelgebied, dat een nieuwe aanwinst zeer zeker toe te juichen is.

Noordgouwe, 2 Juni 1912

A. B. WIGMAN.

## DE AUGUSTA-SCHOOL TE HILVERSUM.



ONZE medewerker Christiaan H. J. Raad, die al sedert de eerste jaargangen van *D. L. N.* van zijn kennis en zijn belangstelling in de natuur deed blijken, toen hij nog een jochie was, is nu te Hilversum hoofd van een school geworden, waar de leerlingen naar zijn ideaal van opvoeden en onderwijzen zullen onderricht worden.

Er is mij gevraagd wat ik — die den heer Raad van jongsaf heb gekend, allang vóór hij onderwijzer werd — denk van de richting die hij, blijkens de advertentiën op het omslag van dit blad en van zijn prospectus, aan zijn school wil geven.

Dit ééne durf en wil ik er van zeggen, eerst iets van hem: Wat de heer Chr. H. J. Raad belooft, zal hij volbrengen, wat hij zich voorneemt, zal hij uitvoeren, voor zoover het in zijn macht

## NACHTELIJKE EXCURSIES.

91

staat en wat hij uitvoert, zal nooit iets onverstandigs of overdrevens zijn. Ik zou mijn kinderen gerust en met graagte aan hem toevertrouwen, als ik ze nog zoo jong had; indien een mensch van kinderen degelijke menschen kan maken, zal hij het doen.

En van zijn school dit andere in korte punten:

't Kenmerkende van de Augusta-school is: licht en frisch, staat vlak tegenover 't bosch, evenals 't internaat. Iedere jongen hoort op z'n slaapkamer den nachtegaal zingen. Er is een schoolluin, waarin ieder z'n eigen groenten en bloemen kweekt. Er zijn zeer kleine klassen (max. 10 leerl.), waarin opvoeding en onderwijs uitstekend vrucht kunnen dragen. Er wordt opgeleid voor H. B. S. en Gymnasium (maar heel wat gezelliger voor de jongens en meisjes dan elders, vooral door de afwisseling). Een vervolgklasse wordt ingericht voor wie blijven willen en handel enz. ingaan. De slöjd omvat kartonwerk en timmeren. De timmerwerkplaats gaat over de heele school, op de bovenverdieping. Practische bijteelt, observatiekast in 't lokaal, gewone kasten in den schoolluin; alle kasten timmeren de jongelui zelf.

Ieder lesuur wordt gevolgd door 5 min à  $\frac{1}{2}$  uur buiten. De Vrijdagmiddag is geheel gewijd aan excursies te voet of per fiets door 't Gooi. Af en toe grootere excursies van één, zoo noodig meerdere dagen: Haarlem, Nijmegen, enz.

Daarbij: Geheel huiselijk internaat voor hoogstens 10 jongens, niets van de ouderwetsche kostschool, geheel gezinsopvoeding. Minimum »huíswerk« voor de L.S.-scholieren. Flink onder toezicht arbeiden voor de ouderen; 's avonds muziek en andere aangename, opvoedende verpoozing in den huiselijken kring.

E. HEIMANS.

## NACHTELIJKE EXCURSIES.

(Vervolg van blz. 69).

V.



EPHEUS is een sterrenbeeld, dat noch door heldere sterren, noch door een kenmerkende figuur — gevormd door eenige sterren — in het oog valt. En toch verdient het wel onze aandacht.

Voor alles moeten we de ster  $\mu$  eens goed bekijken. Prachtig granaat-rood niet waar? Ze is niet groot, ongeveer van de 5e of 4e grootte, en daardoor valt ze niet op, maar zij die haar eenmaal aan onzen hemel gevonden hebben, zullen zeker af en toe nog wel eens naar dat mooie roode licht kijken.

Volgens Flammarion schijnt haar kleur ook nog te veranderen. Hij schrijft ten minste:

«*Quelquefois elle est rouge comme un grenat illuminé à la lumière électrique, et quelquefois elle brille d'une vive couleur d'orange translucide. C'est la plus rouge des étoiles que l'on puisse voir à l'œil nu...*»

Ten einde

