

Schubwortel in Limburg. — In verband met uw artikel in afl. 5 van *D. L. N.* zal het u interesseeren, dat door mij een drietal schubwortels gevonden zijn aan den oever der Geul tusschen Meerssen en Valkenburg op 1 April 1906. Van één exemplaar heb ik een top van den bloemstengel mede genomen ten einde tehuis mijne determinatie nader te kunnen verifieeren, die mij toen bleek juist te zijn. Overigens heb ik de planten laten staan.

Osch.

P. LIGTENBERG.

Een zonderlinge nestelplaats. — Dat vogels soms zeer vreemde nestelplaatsen uitzoeken, bleek mij weder, toen ik, eenige weken geleden te Beerse in Overijsel zijnde, een steenuiltjes-nest ontdekte. Op eenigen afstand van het zomerverblijf stond één dier primitieve houten gebouwtjes, waarheen men evenals de Keizer — te voet gaat, en onder de vloer daarvan bevond zich het uilenest. Waarom het uilenpaar nu juist deze weinig geurige en fleurige plek had uitgezocht, terwijl de omtrek toch vele frisschere plaatsen bood, is me een raadsel. Het zal er tijdens de afwezigheid der bewoners echter wel rustig geweest zijn. Zeker is het, dat de reukorgaueu van de 2 jonge steenuiltjes, welke daar opgroeiden niet verwend zijn. De ouden vertoefden dan ook zooveel mogelijk buitenshuis en lokten de jongen door een opening naar buiten, wanneer een kikker, een muis of eenige torren door hen mede naar huis werden gebracht.

CR.

De Groote Stern van Rottum verjaagd! — De Voogd van Rottum zond ons de droevige tijding, dat de broedkolonie van de Groote Stern dit jaar van Rottum is verdwenen. De vogels zijn in Mei op hun gewonen tijd aangekomen en hebben zich weer gevestigd bij Oedjong Starriet. Maar toen er een honderdtal eieren gelegd waren, zijn de groote kanonnen van Borkum een woordje gaan mee praten. De Deutsche artillerie is daar schietoefeningen gaan houden en het onophoudelijk gedonder schijnt onze sterntjes zoo verontrust te hebben, dat ze Rottum hebben verlaten. We weten nog niet, of ze elders een rustiger broedplaats hebben gevonden, onze vrienden op Schiermonnikoog moeten maar eens uitkijken. Simonszand of de Boschplaat bieden ook wel broedgelegenheid.

De Deutsche kanonnier heeft al wat kwaads gebrouwen: eerst Helgoland, daarna Borkum zelf. 't Is nu een halve eeuw geleden, dat Droste Hulshoff zijn beroemd boek over de Vogelwereld van Borkum schreef, thans zijn daar haast geen vogels meer en wordt er zooveel gedruisch gemaakt, dat zelfs onze Rottumer vogels eronder lijden.

Nu hoop ik maar, dat de dieren tot 't besef komen van de onschadelijkheid van dien donder en anders, dat ze een gastvrij onthaal zullen vinden, wanneer ze gaan probeeren zich op een der andere Wadden-eilanden te vestigen.

JAC P. TH.

Excursie van de Ned. Nat. Hist. Ver. naar het Teutoburger-woud. — De leiders zijn E. Heimaus H. R. Hoogenraad, leden van het Hoofdbestuur. Voor leden van deze Vereeniging die in Natura de oproep over het hoofd mochten hebben gezien, bestaat wellicht nog gelegenheid mee te gaan. Kosten hoogstens f 50. Duur van de excursie (in de omstreken van Berlebeek), vijf dagen plus twee reisdagen; heen op Maandag 17 Augustus naar Detmold, terug op Zaterdag 22 Augustus. Inlichtingen vragen bij H. R. Hoogeraad, Leeraar Kweekschool te Deventer.

G. te Amsterdam. — Uw briefkaart is als onbestelbaar teruggekomen; uw diertje is de gewone vischparasiet, het karperbotje. In het Aquarium-boekje, ook in Sloot-Plas vindt u het vergroot afgebeeld en beschreven. Afwerpen is het eenig noodige, met een speld gaat het best.

H.

