

## VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

## E. HEIMANS.

Daar is een man gestorven,  
Een man, van goede daan  
Nu vloeien mijne tranen  
Wijl hij is heengegaan.

Daar is een man gestorven,  
Die ging het rechte pad  
Eenvoudig als de kind'ren.  
Die hij heeft liefgehad.

Daar is een man gestorven,  
Een man van stille kracht,  
Die de Natuur in volheid  
Ons nader heeft gebracht.

Daar is een man gestorven  
Van goedheid en verstand,  
Die heeft den hulpeloze  
Gereikt zijn sterke hand...

Daar is een man gestorven,  
Zijn naam is wijdberoemd..  
Nu vloeien mijne tranen,  
Ik heb hem vriend genoemd....

SELLY DE JONG.

**Stofzaad.** — Naar aanleiding van mijn artikel over stofzaad in een der vorige afleveringen kan ik nog mededeelen, dat ik ook dit jaar mijn vermoedens bevestigd heb gezien. Op 6 Augustus vond ik jonge plantjes van stofzaad, die pas begonnen te bloeien. De bloemen waren dicht behaard, de stempel had een prachtige haarkrans, stijl, helmraden kroon, kelk, alles was ruig en de helmknoppen reikten lang niet tot aan den stempel toe. Ook waren die bloempjes zeer rijk aan honig, heelemaal ingericht op 't bezoek van hommels, dat ze dan ook in ruime mate genoten. Op dezelfde plek stonden nog de zeer vele uitgebloeide stengels van Juni, die geheel onbehaarde bloemen hadden gegeven. Tot heden toe (16 Aug.) vond ik nog op verschillende plaatsen behaarde bloemen, en slechts op een plekje — onder coniferen — jonge plantjes met geheel kale bloemdeelen.

JAC. P. TH.

**De Blauwe Zeedistel.** — Hoe schromelijk men deze schoone plant overal uitroeit, blijkt uit het volgende. In de omstreken van 's Gravenhage zoekt men er te vergeefs naar. Zij, die hun brood verdienen met deze plant te zoeken, zijn genoodzaakt heelemaal naar Zandvoort te gaan, om ze te vinden. Uit betrouwbare bron vernam ik, dat een dezer lieden, na een morgen gezocht te hebben, 48 bossen blauwe zeedistels buit gemaakt had. Een andere bloemverkooper wist het zelfs tot 120 bossen te brengen. Wanneer niet spoedig maatregelen genomen worden, is het te voorzien, dat deze schoone plant uit de Nederlandsche Flora geschrapt moet worden. 't Ware jammer, wanneer zoo iets gebeurde.

's Gravenhage.

C. V.

In Noord-Holland bestaan wettelijke bepalingen, waarbij het vervoeren van duinplanten verboden wordt, maar ze worden voor zoover ik weet slechts in éen enkel kustdorp nageleefd.

TH.

**Help de arme dieren uit hun lijden.** — In dezen tijd van 't jaar vallen ons telkens jonge vogels in handen, die met een gebroken poot of vleugel, of een knauw van hond of kat, jammerlijk moeten omkomen en die de medelijdende mensch maar op één wijs helpen kan: ze zoo spoedig mogelijk afmaken.

Zoo bracht mijn zoon me gisteravond een jonge spreeuw, wiens poot bij 't lichaam gebroken was. We waren 't er over eens, dat aan den stumper niet veel te dokteren was en hij maar spoedig moest worden afgemaakt.

Ik lei 'm op een vlakke plank, onder een oude kaasstolp; maakte een caoutchouk-slang aan de toevoerkraan van den gaskachel, 't andere eind van de slang onder de stolp en liet 't gas eenige tijd toestroomen; daarna de slang onder de stolp uit, zoodat ze vlak op de plank sloot.

Zóó was de gaskraan open, of de spreeuw viel flauw op zijde om niet meer op te staan.