

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

BOEKBEOORDEELING.

D. J. v. D. VEN: »Ken ons Land en heb het lief.« 100e deel der Meulenhoff-editie, J. M. Meulenhoff te Amsterdam, 327 p. p. met portret van den schrijver. Prijs f 1.10.

In zijn woord vooraf zegt Van Der Ven: . . . »Dit boek heb ik reeds eerder willen schrijven, omdat met telkens feller aanslagen het nog bestaande schoon van eigen bodem met vernietiging bedreigd wordt en smaakverwarring met aesthetische wanbegrippen de teruggave van nieuwe schoonheid in den weg staan. Maar het verheugt mij thans, dat het ordenen van de stof zooveel tijdroovenden arbeid vereischte, en de uitgave daardoor moest worden vertraagd. Immers in deze laatste jaren, nu ons volks-eigen bezit, ons vaderlandsch natuur- en stedenschoon steeds meer bloot stonden aan gevreesde brutale aanrandingen, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat ik met deze pleidooien voor een mooi en merkwaardig Nederland minder dan ooit te voren eenzaam sta.«

In vijftieng hoofdstukken schetst hij dan, hoe de schoonheid van Nederland wordt bedreigd, en wat er voor haar behoud gedaan is en gedaan kan worden. Hij heeft geen engen kijk op Neerlands' schoon, zijn belangstelling gaat van Haarlemmer halletjes en reclameboerinnen tot Nationale Parken. Het stedenschoon wordt op velerlei wijze bekeken, het toerisme aangeprezen en we krijgen in een bont gewarrel velerlei te hooren over »schoonheid in alles en voor iedereen.« Ik heb het boekje met belangstelling gelezen, en den schrijver alweer bewonderd om zijn buitengewone naarstigheid, zijn veelzijdige belangstelling en zijn onverflauwde geestdrift. Vanzelf heb ik het meest gelet, op wat hij schrijft over het natuurschoon en met instemming gezien, hoe hij naast het werk der »Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten« ook vermeldt wat de Staat in de laatste jaren heeft verricht, zoowel door aankoop van bosschen (Ugchelsche bosch en Speulderbosch) als door de uitvoering van de Nood-Bosch-wet. Daarbij brengt hij terecht hulde aan den Rijwielbond voor de groote activiteit, die de Consuls en de heer G. Pas aan den dag gelegd hebben, om door het heele land acht te geven op bedreigd bosch en meteen de Directie van het Staatsboschbeheer op de hoogte te brengen. Wij zullen dat van den Rijwielbond nooit vergeten. Het enthousiasme van den heer Van der Ven aangaande het stichten van een groot Nationaal park, te beplanten met de onverkochte producten van de Boskoopsche boom- en bloemkweekerij kunnen wij niet deelen, zoo iets is ons te gekunsteld, en ons dunkt, dat wegen en plantsoenen en dorpen en steden dien kweekers nog wel het noodige debiet kunnen verschaffen. Het Kamerlid, dat zich voor behoud van natuurschoon heeft geweerd, is niet J. W. Gerhard, maar zijn oudere broer A. H. Gerhard.

De mededeelingen omtrent de »Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten« vereischten eenige rectificatie. Ik vind ze door het heele boek verspreid, dat is lastig zoeken. Inderdaad zou het boek er bij winnen als het werd aangevuld met eenige tabellen en overzichten, zoowel van beschermde gebieden als van de vele vereenigingen, die zich met die bescherming bezig houden. Op het oogmerk bezit de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten de volgende terreinen, ik schik ze chronologisch en geef ook de oppervlakte.

1906.	Het Naardermeer.	707	H.A.
1909.	De Staart op Texel.	7	H.A.
1911.	Het Leuvenumsche bosch.	640	H.A.
1911.	Hagenau bij Dieren.	374.26.64	H.A.
1916—1918.	Aanvullingen Hagenau.	83.54.80	H.A.
1912.	De Petten op Texel.	4.19.90	H.A.
1913.	Vennen bij Oisterwijk.	92.00.10	H.A.
1913—1918.	Uitbreiding Oisterwijk.	193.44.09	H.A.
1916.	Het eilandje Griend.	23.35.80	H.A.
1916.	Moerasje a/d. Tungelroysche beek.	0.33	H.A.
1917.	Ooster en Wester op Texel.	7.66.50	H.A.
1918.	Rengersmiede bij Wartena.	3.00.40	H.A.
1918.	Korenburgerveen bij Winsterswijk.	94.63.96	H.A.

Het Spiranthesterrein waar Van der Ven over spreekt is niet aangekocht kunnen worden, daar de eigenares, de gemeente Ell en Hunsel, ter elfder ure haar besluit tot verkoop introk. Zoo staat het thans met onze natuurmonumenten. We willen hopen, dat in een tweeden druk van »Ken ons land« de lijst alweer een stuk grooter moge zijn en dat de wakkere schrijver dan ook nog vele andere van zijn wenschen in vervulling moge zien getreden. Wij bevelen het boekje warm aan, het zit propvol met nieuws en met aardige ideeën en doet vooral levendig gevoelen, welk een groot en goed vaderlandsch werk in deze dagen overal te verrichten valt. De heer Van der Ven heeft met het schrijven ervan waarlijk een vaderlandlievende daad verricht.

JAC. P. TH.