

De beschuldiging van het verstoren en medenemen der eieren van een der grielen kan niet op ons gericht zijn, daar dat nest *nimmer* door ons als studie-onderwerp werd bezichtigd.

Tevens is dit een goede gelegenheid de oude legende tegen te spreken, dat fazanten het nest verlaten, wanneer zij van het nest worden opgejaagd. Dit praatje wordt door bijna alle jachtopzieners de wereld ingestuurd, doch iemand, die eenigszins in het leven der fazanten is ingewijd, zal moeten toestemmen, dat een betrekkelijk zeer klein percentage fazanten het nest verlaat, nadat zij één of tweemaal werden opgejaagd. De ± 20 nesten, welke we dit jaar vonden, zijn alle uitgekomen. Eén nest met 26 eieren, hetwelk door ons gevonden werd, toen het reeds verlaten was, werd gewezen aan den jachtopziener, die de eieren kon laten uitbroeden onder de kip.

Wanneer tenslotte de heer K. echter werkelijk meent de vogels vanaf een duinpaadje (zonder het duin af te zoeken en zonder door het bosch te scharrelen) te kunnen gadeslaan in hun aller-intiemste levensverrichtingen, zouden we den heer Kalf dankbaar zijn, indien hij ons wilde vertellen, hoe dat aan te leggen.

Haarlem, Juli '19.

JAN P. STRIJBOS.
JOHN STRIJBOS.
G. TRAAKBERG.

Jeugdbond voor natuurliefhebbers. — Ik zal zoo vrij zijn, den heer Des Tombe te antwoorden op zijn artikeltje in de vorige aflevering. Ik had er nog mee willen wachten, maar nu me de aanleiding gegeven wordt, reeds *nu* te voorschijn te komen met onze plannen, betreffende het organiseeren van nat. hist. clubs voor jongeren, zal ik van die gelegenheid gebruik maken.

Ik heb de meening, dat de heer Des Tombe — en hierin staat U niet alleen! — vreest voor *scheiding* van ouderen en jongeren. Ik zal dan eerst vertellen, hoe het hier bij ons in Groningen staat. Er bestaan hier op het oogblik drie vereenigingen, respect. v. de Meisjes, H. B. S., R. H. B. S. en de Gem. H. B. S. Het is niet waarschijnlijk, dat er meerdere zullen volgen. Deze vereenigingen zullen dan samensmelten, worden als *één*. Stelt U, dat binnenkort op meerdere plaatsen in ons land van die vereenigingen (het behoeft geen combinatie te zijn, als er maar een aparte vereeniging is!) tot stand komen. Deze, d. w. z. *alle* vereenigingen, centraliseeren zich dan in een Hoofdbestuur. Maar deze centralisatie zal zich dan stellen *onder* de Ned. Nat. Vereeniging, vormt daarvan dus een groote onderafdeeling, uitsluitend voor de jongeren. Maar tegelijkertijd worden dus *alle* leden van dien Jeugdbond leden van de »groote« Nat. Hist. Ver. Want, zeker is het toch, dat de jongeren zich onder elkaar veel meer thuis gevoelen dan jongeren bij de ouderen. Ik voor mij, acht pas den tijd gekomen voor de jongeren om lid van de Ned. Nat. Hist. Ver. te worden op ongeveer 18-jarigen leeftijd, want voor dien tijd bestaat er een *scheiding* tusschen de ouderen en de jongeren, hier meer, daar minder. Voor dien tijd durven ze zich niet recht mengen onder de ouderen, er bestaat altijd een soort *schuwheid*. Eerst als ze alleen zijn, zelfstandig kunnen optreden, handelen op een manier, zooals jongeren dat graag willen, dan kunnen ze hun krachten ontplooien, *maar dat alles dus onder leiding van de »groote« Vereeniging*. Zodoende krijgen we een gezonden overgang tusschen die beide Vereenigingen, die twee zijn, maar ook *één*. Ik hoop hiermede, dan te hebben aange-toond, dat er op dit gebied nog altijd heel wat staat te doen. Ik heb U nu voorgeschetst, hoe we de inrichting denken van dien Jeugdbond, die er beslist komen *moet*. Is er nu iemand, die een betere manier weet, om tot dat doel te komen, ik hoop, dat hij (of zij) mij zijn (haar) antwoord niet zal weigeren, en ik sluit dan met een oproep tot alle jonge natuurliefhebbers:

Organiseert U, omdat de natuurstudie het schoonste genot is, wat er bestaat, en voor U allen te genieten is, buiten in de levende natuur. Alle mogelijke inlichtingen verschaft gaarne
Bedumerstraat 25 a, Groningen. F. KOSTER.

Een specialist? — De vraag wordt gesteld of de rupsen van den Jacobsvlinder (*Euchelia jacobaeae*) nog wel ander kruiskruid willen eten dan Jacobs kruiskruid. De enkele keeren, dat ik geprobeerd heb om zebrarupsen, die ik uit de duinen meebracht, in Amsterdam te voederen met gewoon kruiskruid, *Senecio vulgaris*, heb ik geen goede uitkomsten gehad, ook niet met waterkruiskruid. Misschien zijn anderen gelukkiger geweest. Wie wil er wat van vertellen?
T.

De naderende winter. — In September, soms zelfs in Augustus betrekken sommige insecten al hun winterkwartieren. Ik heb een aardhommel koningin zich zien ingraven in 't laatst van Augustus en in September een citroenvlindertje al dagen en nachten achtereen stil zien zitten op mijn boekenkast. Ook de kleine vos moet zeer vroeg te rusten gaan. Ik weet niet of voor ons land in dit opzicht al veel waarnemingen zijn gedaan en zou er gaarne meer van weten.
T.