

**VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.****† HENDRIK JAN KRAAI.**

Tot onze groote droefenis overleed op 25 Juli 1941 de heer H. J. Kraai in den ouderdom van 44 jaar. Hij was hoofd der O.L. School te Burg-Texel en vervulde zijn taak met liefde en bekwaamheid. In heel Nederland en ook daar buiten wordt echter ook zijn naam met eere genoemd als die van den stichter, leider en beheerder van Texel's Natuurhistorisch en Oudheidkundig Museum. Uit een heel bescheiden opzet bouwde hij door taaie vlijt, helder inzicht, groote kennis en onovertroffen liefde voor de natuur een stichting op, die grootsche afmetingen begon aan te nemen, totdat helaas in 1939 de mobilisatie en later de oorlog alles remde. Doch toen wisten wij reeds, dat het Museum voor Texel en zijn duizenden gasten onmisbaar is geworden. Aan Kraai's nagedachtenis zijn wij verplicht het werk zoo spoedig mogelijk weer op te vatten.

JAC. P. THIJSSSE.

**Kruisbekken.** Op 13 Juni 1941 kwamen 24 Kruisbekken aanvliegen op Lindenheuvel in Overveen, naar gewoonte heel luidruchtig, het was een lust ze weer te hooren. Ze streken neer in de hooge dennen en trippelden fladderend van tak tot tak omlaag tot ze de drinkplaats bereikten. Er waren slechts twee roode mannen bij, de rest allemaal wijfjes en jongen. Ze verdrongen elkaar langs den vijverrand. Dit vijvertje is aangelegd in 1908 en werd in 1910 ontdekt door de in dat jaar zoo talrijke kruisbekken. Sedert dien zijn ze haast ieder jaar daar weer komen aanleggen, nooit zoo veel meer als in 1910 en 1911, maar toch vrij geregeld.

JAC. P. TH.

**Bijzonderheden uit Oosterbeek.** Twee dingen hebben wij op ons hart, die U misschien zullen interesseeren: 1e. de koekoek heeft dit jaar ruim 4 weken na St. Jan nog geroepen. Geconstateerd in Beekhuizen, langs de dijk bij Tiel en bij Woudenberg. 2e. In de kruidtuin van het Openluchtmuseum (Arnhem) vonden wij op het nieskruid een wandelend blad, iets kleiner dan ½ ct. grasgroen.

H. SAVRIJ.

Sporadisch roept bij ons de koekoek nog wel tot in de derde week van Juli. Dit jaar is hij werkelijk in de beide eerste weken van Juli nog heel druk aan het woord geweest. En zij ook, getuige de wijfjeskoekoek, die op den heeten namiddag van 12 Juli over Thijssse's hof vloog en de Haagsche Afdeeling van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging verkwikte met een langdurige schaterlach.

JAC. P. TH.

**Natura Docet.** Verschenen is het Jaarverslag van het Museum te Denekamp in 1940. Het is versierd met een paar mooie foto's van een der laatste aanwinsten: een enorme kogeldioriet wegende 140 kilo, gevonden bij Eext. Daarbij ook een goede beschrijving. Het Museum schijnt zich vooral te ontwikkelen in de richting van geologie en mineralogie, bezit nu ook een zaag- en slijpmachine en een inrichting om de fluorescentie van steenen te aanschouwen. Ook de ontvangen geschenken zijn meerendeels steenachtig.

De jaarrekening sluit heel plezierig met een winst-saldo. Aan contributies werd 939.50 gld. ontvangen. Dit kon meer zijn. Men kan zich als contribuant opgeven bij onzen J. B. Bernink, Directeur van Natura Docet, Denekamp.

T.