

In het afgelopen jaar verloor De Levende Natuur twee van haar bekwame en trouwe medewerkers.

Th. J. Reichgelt †

Op 5 juni overleed Th. J. Reichgelt in de ouderdom van 63 jaar.

Tot 1954 was hij onderwijzer, eerst te Wijchen, daarna te Nijmegen. Reeds in zijn kweekschooltijd maakte hij een begin met een gedegen studie van de Nederlandse flora. Hij hield zich vooral bezig met de lastige plantegeslachten, zoals *Lepidium*, *Rubus*, *Epilobium*, *Potamogeton* en *Carex*, waarmee hij grote bekendheid verwierf. In 1954 werd hij wegens zijn kennis betreffende de Nederlandse floristiek benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar aan het Rijksherbarium te Leiden, waar hij zich nu geheel aan zijn geliefde studie kon wijden.

Sinds dat jaar verzorgde hij, samen met Van Ooststroom voor De Levende Natuur de jaarlijkse, reeds in de eerste jaargang door H. Heukels begonnen opgaven van nieuwe plantesoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten in Nederland, welke nu, sedert 1963, in *Gorteria* worden voortgezet.

Van zijn vele andere publikaties over de Nederlandse flora schreef hij er, meestal samen met zijn vriend J. H. Kern, verscheidene voor De Levende Natuur.

Hij was voorts o.m. een waardevol medewerker van de *Flora Neerlandica* en van de Geïllustreerde Flora van Heimans, Heinsius en Thijssse.

De Nederlandse floristiek verliest in hem een van haar kundigste coryfeeën.

Drs. C. J. Verhey †

Op 13 augustus overleed op 49-jarige leeftijd Drs. C. J. Verhey, leraar in de Biologie te Dordrecht.

Van zijn hand verschenen in de laatste decennia verscheidene artikelen in De Levende Natuur. Zijn eerste bijdrage, over Doodshoofdvlinders in bijenkasten, dateert van 1940. Zijn grote belangstelling ging evenwel uit naar de Biesbosch e.o., en over de Brabantse en de Sliedrechtse Biesbosch en het Eiland van Dordrecht schreef hij vele bijdragen over de faunistiek en de bedreiging van deze zo belangrijke natuurgebieden. Daarnaast hield hij zich vooral bezig met het voorkomen van zeevissen langs onze kust, hetgeen tot uitdrukking kwam in een aantal, sommige in samenwerking met A. B. van Deinse tot stand gekomen publikaties over de Steur, de Maanvis, de Reuzenhaai e.a.

In de laatste tijd werkte hij in opdracht aan de samenstelling van een register voor de jaargangen 1942 - 1967 van De Levende Natuur. Hij schreef hierover in het juli/augustusnummer 1966 van *Natura* een stukje „Bladerend in D.L.N.”, waarin hij aan het slot opmerkt: „Sommige auteurs zijn hun lijfblad bijzonder trouw, geen jaar gaat voorbij of ze staan op de index, soms meerdere keren per jaar. En dan ineens is er een in memoriam;..... een boom is gevallen: Zo gaat dat in de levende natuur”.

Thans is, tot ons groot leedwezen, ook Verhey zelf, op nog jeugdige leeftijd, ons ontvallen.

J. WILCKE.