

MEDEDEELINGEN VAN DE VEREENIGING.

Afdeeling Soerabaia.

In Memoriam J. D. DORGELO

Den 4den Mei j.l. overleed te Soerabaia na een kortstondige ziekte de heer J. D. DORGELO, de ijverige vice voorzitter der afdeeling Soerabaja van de Ned. Ind. Nat. Hist. Vereeniging.

Veel te vroeg — hij was nog slechts 34 jaar — ontrukte de dood hem aan zijn vrouw en kind, veel te vroeg ook aan zijn arbeid, gewijd aan de verbreiding van de kennis der Tropische Natuur. Wij, die gedurende eenige jaren met hem mochten samenwerken, weten met hoeveel liefde en toewijding de heer DORGELO botaniseerde en determineerde; hoe hij zich in den korten tijd, die hij in Indië heeft doorgebracht reeds had ingewerkt in de flora van Java. Een herbarium van \pm 3000 nummers werd door hem bijeengebracht van vele plaatsen in Oost-Java en ook van het eiland Bawean afkomstig.

Zijn leerlingen wist hij te bezielen voor het vak, dat meer dan eenig ander bezieling kan wekken, maar dat ook vaak, als de goede leiding ontbreekt, door de jongelui wordt beschouwd als een vervelend bijvak. Nog pas was door hem een jongensclub opgericht, om met elkander naar buiten te gaan ter bestudeering van flora en fauna.

Voor de afdeeling Soerabaja was hij de vraagbaak, die „alle” plantjes kende, die wist, waar in de omgeving de mooiste plekjes waren. Hij was het, die op excursie's altijd weer met verrassende vondsten kwam en die op onze vergaderingen, zoowel als hij zelf een spreekbeurt vervulde, of wanneer hij slechts had te zorgen voor eenige aanvulling, steeds kwam met keurig demonstratiemateriaal of zelfs met kleine tentoonstellingen.

Zoo heeft hij in den korten tijd van zijn Indischen loopbaan zich een plaats veroverd, die niet gemakkelijk weer te vervullen zal zijn.

We zullen je nog lang missen, DORGELO, en in onze herinnering zal je blijven voortleven als een voorbeeld van ijver en toewijding aan de mooie taak onzer Vereeniging.

S. J. GEERTS-RONNER.

Aan de besturen der afdeelingen.— De besturen der afdeelingen worden erop attent gemaakt, dat het mogelijk is, bij excursies per trein van de S.S. een reductie van 50 % op de vervoerprijzen te krijgen. Dit moet echter voor elke excursie afzonderlijk op zegel van f 1.50 worden aangevraagd en wel door de afdeelingen op Java aan den Chef der exploitatie resp. der Wester- of der Oosterlijnen der S.S. op Java, te Bandoeng.

Afdeeling Batavia.— Het wordt langzamerhand een gewoonte, dat deze afdeeling de Paaschdagen benut voor een vierdaagsche excursie, ditmaal naar Wanajasa, een weinig bezocht plaatsje op de noordhelling van den Tangkoebanpraoe. Er waren een kleine twintig deelnemers, die Wanajasa op Goeden Vrijdag vanuit Poerwakarta per vrachtauto bereikten. Behalve in de pasanggrahan werd het gezelschap ook ondergebracht in een daartoe gehuurd kamponghuis. Reeds den eersten dag maakte men kennis met het ruime zwembassin, dat ook verder dagelijks na volbrachten arbeid opgezocht werd.

Den tweeden dag werd een rit met de vrachtauto via Segalahérang naar Tjiater gemaakt, waar men den Goenoeng Malang beklom. Reeds gedurende de rit, die vaak steil op en neer ging, had men de prachtigste uitzichten: links de vlakte der Pamanoekean- en Tjiasemlanden met een breede strook zee, rechts de beboschte hellingen van den Boerangrang en Tangkoebanpraoe. Tot intensief botaniseeren kwam het op dezen autotocht begrijpelijkerwijze niet, toch had men gelegenheid van allerlei op te merken, als: een boom vol kalongs; boomen, waarin nesten van de bekende en beruchte mier: *Oecophylla smaragdina*, die zijn nest van aaneengesponnen bladeren maakt; boomen vol Indische maretakken (*Loranthus*), e. d. m. 's Avonds hield Dr. DELSMAN een causerie over palmen, waardoor den volgenden dag met te meer belangstelling naar de aren-, pinang- en kokospalmen gekeken werd.