

AGRESSIEVE BOSUILLEN.

Een bosuil zal zich over het algemeen tegenover de mens zelden agressief gedragen. Mijn ervaring is tenminste dat alleen een aanval verwacht kan worden als men naar het nest klimt, om bijvoorbeeld de jongen te ringen, en dan nog zullen de agressiefste bosuilen gewoonlijk niet verder gaan dan het uitvoeren van schijnaanvallen.

Toch komt het voor dat de bosuil bij de mens ook werkelijk iets el toebrengt. Zo is het vrij algemeen bekend dat de vermaarde vogelfotograaf Eric Hosking een oog moest missen door toedoen van een bosuil die hij probeerde te fotograferen.

Enige tijd geleden las ik in "de Nederlandse Jager" het volgende:

"In een van de bomen langs een oprijlaan ergens in Engeland bevond zich het nest van een paartje bosuilen. Ongeveer drie weken lang werd een persoon, die na zonsondergang door deze laan moest, elke avond aangevallen door een der oude vogels; eenmaal werd hij zelfs overdag geattaqueerd! Altijd viel de uil van achteren aan en sloeg de man veelal de pet van zijn hoofd. Eens bezorgde het woedende dier hem zelfs een open wond op de kruin waarna de heer zo verstandig was een doos over zijn hoofd te dragen ter bescherming van dat lichaamsdeel. De aanvallen begonnen prompt als de wandelaar ca. 40 m. van de nestboom verwijderd was. Toen de jonge uilen waren uitgevlogen hielden de aanvallen op". Nogmaals: een bosuil zal zelden een mens aanvallen, maar een gewaarschuwd man telt voor twee, vandaar!