

De polder achter Penningsveer aan de Kerkweg, 13 april 1972.

Het was een van de weinige mooie avonden die wij tot nog toe hadden, dus fietste ik na het avondmaal de polder in. Daar heb ik dan ook echt geen spijt van gekregen.

Mijn eerste belevenis: 4 Regenwulpen nog geen 40 meter van de weg af. Na een tijdje, de prachtige vliegende en buitelende Kievitten en Grutto's bekeken te hebben (ja, hoe bestaat het, dat is nog allemaal te zien vlak onder de stad) komt in de verte een dichte zwerm vogels aan die dwars

over de weg heen in de weilanden neerstreek. Ik heb geprobeerd ze te tellen maar zat al ver over de duizend, toen er weer nieuwe zwermen aankwamen, het waren Goudplevieren, prachtig!

Na nog een kwartiertje genoten te hebben vond ik het een welbestede avond. De hier beschreven waarnemingen vonden plaats tussen 18.30 en 19.45 uur.

J. Bijster
Houtmarkt 13 rd. Haarlem.