

Een bijzondere waarneming?

Ko Stuart

Nee, die vogel op zich was niet bijzonder, maar de plaats waar ik hem zag, dié vond ik bijzonder. Reden waarom ik het in dit stukje ga vertellen.

Wonend in de Boerhaavewijk in Schalkwijk, grenzend aan de Poelpolder, loop en/of fiets ik regelmatig door of langs dat gebiedje, gelegen tussen genoemde woonwijk en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. En daar zie ik regelmatig Fazanten rondlopen. Met name de hanen vallen op: groot, gekleurd, lange staart. Bekend dus.

Op zondag 4 maart 2001, zo even voor 8 uur aan het ontbijt zittend, werd mijn aandacht getrokken door Kauwen die wat rondcirkelden bij het huis tegenover me. En toen zag ik op een schuin pannendak, net onder de dakkapel een grote bruine vogel zitten. Zou het een ...? De verrekijker gaf duidelijkheid: er zat inderdaad een fazantenhaan op dat dak, zomaar midden in een woonwijk. Bijzonder? Een eerste symptoom van de "verstedelijking" van deze soort?

Een straat verder woont de bekende natuurfotograaf Piet Munsterman. Even speelde ik met de gedachte hem te waarschuwen. Zou er wellicht een mooi "plaatje" van gemaakt kunnen hebben. Maar na ca. een uur daar vrij onbeweeglijk gezeten te hebben was de "dwaalgast" plots verdwenen. Misschien was het niets bijzonders en hebben meerdere mensen zo iets wel vaker gezien. Maar ik vond het op die zondagmorgen in ieder geval wél bijzonder zodat ik een reden zag dit voorval te melden aan de redactie van Fitis. Bij deze dus.