

Een dagje vogelen

10 augustus in de kop van Noord-Holland. De tocht Den Oever tot Den Helder en als toegift, de zeewering bij Petten. Een dag Hollands weer, regen in het begin en zon na afloop.

Bij aankomst de eerste Wulpen. Schuw, opvliegend bij de minste verstoring. Dan Wulpen bij duizenden en een enkele Grutto, vergezeld door zo'n tweehonderd Kokmeeuwen. Verspreid wat Scholeksters en Kieviten. Een man Bruine Kiekendief zweeft over. Regen belet het verder kijken.

We rijden een aantal keren de steile dijkhelling af, recht op de Waddenzee af. Op zoek naar 'de' zee-eend. Richting vogelhut, langs een wegkant bij het water, zien we enkele Tureluurs, Rosse Grutto's, Wulpen, een groep Grauwe en een enkele Kolgans. De Witte Kwikstaart overvliegend.

Bij de hut, links uitzicht op Den Helder en Waddenzee, vliegen groepen Rosse Grutto's op en af. De eerste Zilverplevier is zichtbaar. Zijn prachtige zwart-wit steekt af tussen de Scholeksters en Kokmeeuwen. Bergeenden en een enkele Grote Mantelmeeuw op een stronkje in het water. De aanwezige steltlopers? Een eerste vogelaar bevestigt de Bonte Strandlopers. *"De aantallen en soorten zijn de dagen hiervoor veel beter geweest."*

Een Bruine Kiekendief met duidelijk gele kop langs de dijk. Nagelezen, een jong vrouwtje? Het wordt vloed. We groeten. Iets verder bij een meer achter de zeedijk zien we zo'n twaalf Lepelaars bij het riet, op- en afvliegend. Oeverlopers heen en weer dribbelend. Een enkele Graspieper is hoorbaar en ook de Witte Kwikstaart. Verder Aalscholvers, Zilver-, Kleine Mantel-, Kok- en een enkele Stormmeeuw. Twee Vindiefjes met een Grote Stern overvliegend. En dan tegen de zeedijk, zo'n kleine vijfduizend Scholeksters. Alle in dezelfde richting staand. Dit is onbeschrijflijk...

We wisselen informatie uit met anderen. In enkele meidoorns zijn zangvogels beweeglijk: Puttertjes, Koolmezen, Braamsluiper en Fitis. Dan een kort gekwetter... Wéér dezelfde Bruine Kiekendief in onze richting. Nog geen vijf meter boven ons scherend. De majestueuze gele kop beweegt doordringend voorover, ons gadeslaand, wat wij nou zijn. Dan duikend richting begroeide helling.

Bij de marinehaven 33 Eidereenden, merendeels vrouwtjes. De grote aantallen aanwezige talingen ook. Bergeenden zijn altijd aanwezig en

Aalscholvers zittend in rijtjes. Marinevliegtuigjes ronken over ons heen. Dezelfde vogelaars van eerder op de ochtend komen ook in onze richting. Telescopen verschijnen uit andere auto's. De volgende stop is Den Helder. Uitzicht op Texel en de blanke zandplaat. Daar liggen zehonden te rusten. De wind is ongelooflijk sterk.

Richting Petten voor ons laatste bezoek. Toch blijft ons een zorgteken over. Wanneer het prachtige uitgestrekte van het polderland steeds meer verdwijnt in bouwwerk en recreatievoorziening. Bij de zeevering, een moerasachtig gebied achter de dijk. Ook daar waait het stevig. Een stelloper, heel in de verte, foeragerend met vrij lane snavel en oranje poten. Een Zwarte Ruiter? Achter, in het meer, zo'n twintigtal Grote Sterns op een plaat. Met telescoop valt de snavel en zwarte gebroken kuif op. De Noordse Sterns, het zwaarder (dan Visdief) kirren geeft mij het weidse zeegevoel. Langs het andere watergedeelte zien we drie plevieren, waaronder de Bontbekplevier. Twee Kluten en een derde komt te voorschijn... een juveniel.



Een rukwindvlaag doet het meeuwenoverzicht van een van ons in een greppel eindigen. Pal voor de snavel van de Kluut. Die buigt zich aarzelend, richting dat mysterieuze verschijnsel. Zo eindigt de prachtige dag met de vogelwereld.

Gemma Terpstra