

## **Excursie Maasvlakte en omgeving op zondag 21 september 1997**

Om 7.00 uur vertrokken we met 2 busjes (daar ook Pieter rekening houdt met het milieu en het ook heel gezellig kan zijn in een busje). Het beloofde een mooie dag te worden, met een heldere lucht en waarschijnlijk een zonnetje erbij. Na anderhalf uur rijden kwamen we bij de Maasvlakte aan. Het was nog aardig koud, eerst even hete koffie en dan het gebied in; uitgestrekt met her en der struiken. Uit de eerste struiken kwamen al Graspiepers omhoog. Maar toen kwam er een vogeltje in de kijker dat wat onduidelijkheid met zich meebracht: een Roodkeelpieper (een dwaalgast in Nederland)? We kwamen er niet uit. De verdere excursie bleef het bij een "mogelijke Roodkeelpieper".

Tijdens de eerstvolgende koffie/thee- en broodpauze, waren daar ineens een Smelleken en een Sperwer. Vele soorten hebben we gezien. Ook een Slechtvalk, die lange tijd op dezelfde plaats bleef zitten, zodat we hem uitgebreid konden bekijken. Als afsluiting zijn we met elkaar wat gaan drinken bij strandpaviljoen De Stormvogel en daarna terug naar Haarlem. Later, na de excursie, kon met zekerheid gezegd worden dat het om een Roodkeelpieper ging.

Met dank aan Pieter voor het organiseren en leiden van de excursie.

*Sandra van Tooren*