

Excursie naar Balgzand: Het Waddengebied van Noord-Holland

Niet veel mensen zullen het zich realiseren, maar het vasteland van Noord-Holland grenst ook aan de Waddenzee. Ten zuidoosten van Den Helder ligt achter het Balgzandkanaal en de Balgzanddijk, Balgzand.

Zaterdag 20 september werd door Peter Davids een excursie gemaakt naar dat unieke stuk natuur. Er waren twintig deelnemers. Samen met gids Johan Stuart, die ons een en ander vertelde, won dit stuk natuur nog meer aan waarde dan het al had door er alleen maar naar te kijken. Het prachtige weer maakte deze excursie verder tot een ware belevenis; een excursie om te herhalen.

Vanaf het observatiepunt op de zeedijk, hadden we een prachtig uitzicht over de schorren aan de voet van de dijk en op het daar achter gelegen wad. Het tijdstip om de honderden vogels te zien, is wanneer het hoogwater is, want dan trekken ze zich terug op de droog blijvende schorren. Op de randen van het voor ons liggende schor stond een bonte verzameling van vogels: honderden Scholeksters, tientallen Aalscholvers en wel 180 Lepelaars. Ook stonden er rond de 15 Kleine Zilverreigers, Kieviten, Bontbekplevieren, Bergeenden en Rosse Grutto's. Wulpen en Kluten waren ook van de partij. Eigenlijk te veel om op te noemen. Plots wordt er geroepen: "Een Visarend...daar". Alle kijkers werden gericht op de bruine vogel langs de dijk. En ja hoor, het was een Visarend. Boven het kanaal dook hij naar beneden en greep een vis uit het water. Hij vloog terug naar het wad, waar hij op een paaltje gezeten, zijn buit verorberde. Nauwelijks bijgekomen van de opwindning zien we dat plotseling veel vogels opvliegen, wolken vormend die dan weer wit en dan weer zwart of onzichtbaar zijn. Een Slechtvalk vloog langs de schorrand en veroorzaakte paniek onder de vogels. Wanneer de Slechtvalk uit het zicht verdwenen is, keert de rust terug en landen de vogels op de rand van het schor. Het was dat er tijden waren afgesproken met het thuisfront, anders waren we zeker langer gebleven om te genieten van al die vogels die vanaf de Balgzanddijk te zien waren.

Op de terugweg gingen we nog even langs het observatiepunt binnendijks bij het Balgzandpoldertje. Ook daar weer stonden en zwommen velen honderden vogels: Tureluurs, één Grutto, één Rotgans en heel wat Zwarte Ruiters. Niet dat ze zwart waren, maar door de kenmerkende streep bij hun ogen werden ze al gauw herkend. Ook waren er tientallen Smienten en Wintertalingen, die langzaam hun kenmerkende kleurtekeningen kregen.

Bij de vogelkijkhut bij de Van Ewijkssluis, aan de oostkant van Balgzand, wierpen we nog een laatste blik op het wad, dat aan het droogvallen was. In de verte konden we nog vele Kluten, Kanoeten, Zilverplevieren en ganzen zien. Jammer genoeg iets te ver weg. Op de terugweg gin-

gen we nog langs een onder water gezet bloembollenveld, dat op meerdere vogels een enorme aantrekkingskracht had. Ook hier weer waren honderden vogels te zien: Kemphanen, 1500 Goudplevieren, een Grote Zilverreiger, twee IJsvogels en vele andere. Werkelijk prachtig om te zien en een mooie afsluiting van een fantastische excursie.

Dick Bogaards



Vogelpret bij Balgzand; een heerlijke excursie. Foto Lex Pull

Aalscholver	Grutto	Rotgans
Bergeend	Houtduif	Scholekster
Blauwe Reiger	IJsvogel	Slechtvalk
Bontbekplevier	Kanoet	Slobeend
Bonte	Kemphaan	Smient
Strandloper	Kievit	Spreeuw
Brandgans	Kleine	Torenvalk
Buizerd	Mantelmeeuw	Tureluur
Canadese Gans (of kruising	Kleine Zilverreiger	Visarend
Can./Brandgans)	Kluut	Watersnip
Dodaars	Knobbelzwaan	Wilde Eend
Eider	Kokmeeuw	Wintertaling
Ekster	Krakeend	Witgat
Fuut	Kuifeend	Witte Kwikstaart
Goudplevier	Lepelaar	Wulp
Grauwe Gans	Meerkoet	Zilvermeeuw
Groenpootruiter	Nijlgans	Zilverplevier
Grote Mantelmeeuw	Oeverloper	Zwarte Kraai
Grote Zilverreiger	Pijlstaart	Zwarte Ruiter
	Rosse Grutto	