

EXCURSIE NAAR ELSWOUT EN KONINGSHOF 18-12 1983.

De excursie naar E. en K. stond o.l.v. mevr. Antonisse en Frans de Boer. Om 8.30 uur verzamelden 20 vogelaars zich op de parkeerplaats van Elswout.

Het weer was iets mistig bij 7°C, later op de dag brak de zon door, waardoor het wat aangenamer werd met goed zicht.

Er werden veel mezen gezien, zoals Kool-, Pimpel-, Glanskop-, Staart- en Zwarte Mezen. Verder waren er ook veel Goudhaantjes, Vinken en Kepen aanwezig, die zich goed lieten horen en zien. De holenbroeders zoals Boomklever, Boomkruiper, Grote Bonte Specht en Groene Specht hebben we goed kunnen bekijken en vooral de lachende roep van de Gr. Specht was opvallend. Langs het water en op de weilanden waren vele vogels aanwezig, zoals Meerkoeten, Waterhoentjes, Wilde Benden, Bl. Reigers, Koperwieken en Merels.

In het bos schrokken we enige malen van een troep van +150 opvliegende Houtduiven. Hier werden ook regelmatig Vl. Gaaien, Eksters, Heggemussen, Winterkoninkjes en Roodborstjes gezien. Bovendien zagen we hier enige malen een troepje Sijsjes, die goed te herkennen waren aan hun heldere tlie-tlie roep. De Ijsvogel hebben we helaas niet gezien, wel hoorden we zijn hoge fluitende roep, die hij vooral in de vlucht laat horen.

Rond 11.00 uur gingen we koffie drinken bij Kraantje Lek, waarna een bezoek aan Koningshof gebracht werd. Frans de Boer vertelde dat dit bos veel minder vogelrijk is dan Elswout, omdat het voornamelijk uit dennenbos bestaat. We zagen hier echter wel een aantal vogels die juist een voorkeur voor dennenbos hebben, zoals Kuifmezen. Verder zagen we hier nog een Bosuil en een Gr. Bonte Specht en enige overvliegende Kramsvogels. Frans vertelde ons dat hier ook Goudvinken voorkomen en dat vossen en reeën er een normale verschijning zijn. Hij vertelde ook dat de Eksters degene zijn die mosplekken omwoelen, zij doen dit om larven en maden te zoeken onder dit mos. We kregen ook te zien hoe konijnen en vossen het territorium afbakenen met uitwerpselen en urine. Om 13.30 uur besloten we de excursie die weer geslaagd genoemd kon worden. Met dank aan de excursieleiders.

John Weijers.