

EXCURSIE NAARDERMEER OP 8 MEI 1984.

Om 08.30 uur vertrokken wij met 44 personen in 12 auto's naar het Naardermeer onder leiding van Cor de Groot. We troffen het niet met het weer, het was koud met regen en wind. Na aankomst op de plaats van bestemming werden alle tassen en camera's uitgeladen en even vlug de meegebrachte koffie en een boterham genuttigd. Op de parkeerplaats werden al vele vogels waargenomen, w.o. 2 Buizerden, enige Lepelaars en grote troepen Aalscholvers. Eerst werd de expositieruimte aangedaan, alwaar wij van onze gids uitleg kregen over het Naardermeer. Hierna gingen we naar de boot, waar we na veel dringen allemaal een plaatsje vonden. De tocht ging eerst door een kanaal, waar vele tientallen Boeren- en Gierzwaluwen jagend op insecten over het water scheerden. Enige keren werd een Bruine Kiekendief gezien en enkele Zwarte Sterns vlogen over. Vlak bij de Lepelaarkolonie zagen wij een Purperreiger, een Roerdomp en overvliegende Lepelaars, hier kon ook een zingende Tuinfluiter goed bekeken worden. In de rietkragen zongen Rietgorzen, Kleine Karekieten en Rietzangers, ook de Snor en Sprinkhaanrietzanger liet zich horen. In de wilgen en elzen zongen vele bosvogels. De eerste aanlegplaats was bij een stellage, waarvan we de Aalscholvers op afstand konden zien. De tweede stop was het hoogtepunt van de excursie, hier moesten we door een tunnel van rietmatten lopen, waarna we bij een op palen gebouwde grote schuilhut kwamen, die midden in de Aalscholverkolonie stond.



Deze hut was rondom voorzien van kiksleuven, zodat ieder de kans kreeg om de enorme aantallen Aalscholvers te zien. De dichtst bijzijnde Aalscholvers zaten op 5 meter van de hut op hun nesten. We konden zodoende genieten van vele familietafreeltjes, zoals aflossen van broeden, aanslepen van nestmateriaal, baltsende en poetsende vogels. De fotografen probeerde onder de slechte lichtomstandigheden toch nog wat foto's te maken, wat nog bemoeilijkt werd, doordat de kiksleuven te smal waren. Na een half uur werd de tocht weer voortgezet en bij de ringdijk van het Naardermeer aangekomen, werd nog eenmaal uitgestapt, hier konden we wat planten bekijken, w.o. Klein Valeriaan, bovendien vertelde de gids hier nog iets over de historie van het Naardermeer. Na de excursie zijn we met een aantal mensen nog koffie gaan drinken, wat pas na enige hindernissen lukte. Toen de koffie met appelgebak op was ging iedereen weer tevreden huiswaarts.

John Weijers.