

Excursie Texel

Annabelle Zaaier

Het is op zondag 12 oktober vroeg uit de veren voor elf enthousiaste vogelliefhebbers. Om 7 uur rijden we richting Den Helder en genieten allemaal van de vroege ochtend met mist boven de weilanden en een schitterende zonsopgang. Om 08.30 uur vertrekt de boot naar Texel met vele anderen, evenals wij gewapend met kijkers en fototoestellen. De ge oefenden onder ons herkennen al de geluiden van Koperwieken en Kramsvogels tijdens het wachten op de boot.

We gaan het eiland tegen de richting van de klok om en beginnen bij de Mokbaai. Een vriendelijke scholier, die al vanaf zijn zesde vogelt en een eindexamenwerkstuk over vogels moet maken, geeft ons tips waar we vooral moeten gaan kijken.

In de loop van de uitzonderlijk heerlijke dag met zon en nog steeds zonder jas, zien en horen we veel verschillende meeuwen, steltlopers, roofvogels, eenden, Grote Stern, ganzen, strandlopers, plevieren, Aalscholvers, Vinken, zwanen, Meerkoeten, piepers, snippen enzovoorts op telkens andere plaatsen. Wat we missen en volgens internet zouden moeten zien zijn Bladkoninkjes, een Goudlijster, Belflijsters en een Rosse Franjepoot. Nou ja, pech gehad. Wel bespeuren we een Kleine Jager, Goudhaantjes (die je wel altijd hoort maar nooit ziet) en ...: voor mij een eye-opener: Kemphanen in groten getale. Je stelt je altijd zo'n beest voor met zwarte kopveren en kraag en dan blijkt het in het najaar een grijzige vogel met witte voorkant te zijn die in het water staat!

Aan het einde van de dag bezoeken we nog even de Slufter (waar het zeer druk is) en we weten nu hoe een Ruigpootbuizerd er uit ziet van onder in de verte.

Om 17.00 uur gaat onze boot terug en zijn we een beetje tureluurs van al de Grote Gele Kwikstaarten en duikbooteenden. Wat voeren die beesten allemaal uit ter land, ter zee en in de lucht? Om maar niet te spreken van al die vreemde vogelvoyeurs. Af en toe denk je wel dat de vogels zich zouden bescheuren als ze zich zouden beseffen wat een reis we gemaakt hebben om ze te bekijken.

Het was een heerlijke dag! Zo een die het leven de moeite waard maakt. Hopelijk is de nieuwe commissie ook bereid af en toe een leuke verweg-excursie te organiseren. Zeeland weer eens? Dank aan Evert en Marianne van ons allemaal.