

Exkursie naar de Flevopolders op 19 oktober 1975  
met de Vogelwerkgroep Haarlem.

Ook dit jaar was er weer een excursie georganiseerd naar de Flevopolders onder deskundige leiding van Cor de Groot. Er waren in totaal 15 personen die zich hiervoor hadden opgegeven en we waren met 4 auto's. We vertrokken met redelijk weer, wat we gelukkig ook de heledag hielden, alhoewel het de hele dag bewolkt bleef. Bij aankomst bij café "Het Witte Huis" besloten we eerst naar Muiderberg te rijden om te kijken of er hier nog zwanen in het IJsselmeer verbleven, die hier vaak veelvuldig voorkomen. Het bleek niet zonder succes, want bij aankomst lagen er enige Wilde Zwanen met jongen op ongeveer 200 meter van ons vandaan. Langs de oevers van het meer foerageerden Bonte Strandlopers en tussen de zwanen in zwommen enige Brilduikers. Ook zagen we hier de eerste Grauwe Ganzen die in een groepje van 11 stuks boven de hoogspanningsdraden vlogen.

Een tijdje later reden wij Zuidelijk-Flevoland in en bij aankomst op de oude doodlopende snelweg zagen we al gauw enige Pijlstaarten in de vlucht, en hoorden wij enige Baardmezen. Ook was er regelmatig doortrek waar te nemen van Veldleeuweriken en af en toe Graspiepers. De eerste Blauwe Kiekendief, een ♀, was ook hier aanwezig evenals een Reegeit die op de akkertjes laveide en zich niets van onze aanwezigheid aantrok. Op het water dobberden enige Futen en in de lucht vloog een koppeltje Smienten en verder zagen we op het water Kuifeenden en veel Meerkoeten dobberen, evenals een aantal Toppereendjes waarvan het ene ♂ zeer dicht aan de oever zwom en daardoor erg goed was te zien.

In de bocht lagen enkele honderden Tafeleenden die, zo later bleek, met vele duizenden tegelijk aan het IJsselmeer pleisterden. Zo lagen bij Pampushaven alleen al enige duizenden vogels binnengaats. Het was leuk om bij de oude snelweg een ♀ Zwarte Zeeëend waar te nemen, iets wat wij nog niet eerder hadden meegemaakt. Ook waren hier enkele Krak-eenden aanwezig en een Watersnip vloog verstoord op uit het riet. Toen we terugkeerden naar de rotonde namen we een Klapekster waar die een mooie "one man show" gaf. We reden nu langs de Oostvaardersdijk waar we met een sukkelgangetje voorwaarts reden op de vluchtstrook wat al gauw tot konfrontatie leidde met het "witte gevaar", de rijks-politie.

Een gemotoriseerde politieagent gaf ons een vermaning maar, de gode zij dank, hij bespaarde ons f 100,-- boete, zoals hij zei. Toch leverde onze wetsovertreding nog een 3 à 4 Kolganzen op die zich tussen de Grauwe Ganzen hadden neergezet. Ook zagen wij enkele groepen Kluten in de plasjes staan, evenals Bergeenden, Slobeenden en Wintertalingen. Even voor de Blocq van Kuffeler zagen we een ♀ Bruine Kiekendief die over het riet heen zeilde. Na de koffiepauze in Lelystadhaven, bij een zeer humeurige ober die zelfs na het ontvangen van zijn geld nog niet tevreden keek, reden wij de Knardijk op wat al snel een Sneeuwgorz opleverde. Bij de schuilhut zat niet veel meer dan een Bergeend, hoewel wij de Waterral hebben gehoord. Helaas is de tijd van ruig avontuur hier ook al weer verdwenen daar Jan en alleman nu via een goed beloopbare kleidijk de observatiehut kan bereiken hetgeen het bezoekersaantal zal verhogen met alle gevolgen van dien. Er vlogen hier regelmatig ganzen over en langs een klein kanaaltje zaten twee Boerenganzen die waarschijnlijk met de Grauwe Ganzen waren meegevlogen.

Op de Torenvalkweg zaten de Grauwe Ganzen zeer dichtbij aan de weg en ook hier zagen wij het eerste ♂ Blauwe Kiekendief evenals de eerste Buizerd die we daarna nog slechts eenmaal zouden waarnemen. We gingen hier naar een opslagplaats voor machines en we slopen door de bosjes naar de ganzen toe die we tot 100 meter konden naderen. Erg leuk was het 4 Kleine Rietganzen waar te nemen tussen de Grauwe Ganzen. Laat in de middag raakten we elkaar kwijt. Twee auto's verbleven nog een tijdje in de polder en twee reden naar huis hetgeen nog 11 Wilde Zwanen opleverde en twee Ruigpootbuizerden die helaas door de anderen niet werden waargenomen. Het was weer een interessante dag hoewel het vergeleken met excursies in 1973 en 1974 rond dezelfde tijd toch iets tegenviel wat door Klaas Eigenhuis de dag daarvoor al was voorspeld. Hij was op 16 oktober geweest en zag toen nog een Kleine Alk bij Pampushaven, die wij echter niet hebben gezien. Maar desondanks was het een geslaagde excursie die we dit najaar weer met de Vogelwerkgroep Haarlem hebben kunnen meemaken.

Henk Wijkhuisen Jr.  
 Generaal Bothastraat 8, Haarlem.