

## In memoriam Jan van der Pool

*Jan, een vriendelijke, geleerde, oude heer met een goede vogelkennis*

Plotseling viel er een grote gele enveloppe op de deurmat, met daarin het droeve bericht, dat op 17 maart 2004 onze oud-voorzitter Jan Albertus van der Pool was overleden. Ik zag hem nog op zijn 81<sup>e</sup> verjaardag op 16 oktober 2003 in het bezoekerscentrum de Oranjekom. Hij kwam samen met zijn vrouw Elsa naar de expositie van Nul tot Nu kijken, belangstellend als hij altijd was, voor alles wat met de AWD te maken had. Hij was professor en dokter, maar hij stelde, voor zover ik weet, nooit prijs op deze titels, hij was gewoon Jan. Het zal in 1985 geweest zijn dat ik hem voor het eerst ontmoette. Hij gaf zich op om broedvogels te inventariseren in de AW-duinen en vlak daarna liep hij daar ook een PTT-route. Hij was zeer nauwgezet in alles wat hij deed, dus kwamen ook de vogelgegevens altijd stipt op tijd bij mij binnen. Meer dan 15 jaar heeft hij, ondanks zijn hoge leeftijd, deelgenomen aan de vogelinventarisaties. Hij ging ook graag mee op voegelexcursies; ik herinner mij hem op de Ölandexcursie in Zweden in september 1986, waar hij vast de oudste deelnemer was.

Nadat er al enige tijd geen vice-voorzitter van de Vogelwerkgroep was, gaf hij zich hiervoor in januari 1989 op. Ook de plaats van voorzitter was toen vacant, maar hij wilde beslist geen voorzitter worden, want hij vond dat dit een jonger lid moest zijn. Toch werd hij in augustus 1989 voorzitter en hij bleef dit tot eind 1991. Daarna werd hij weer gewoon vice-voorzitter, van januari 1992 tot augustus 1994. Bij elkaar vervulde hij bijna zes jaar een belangrijke functie binnen het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De vergaderingen werden altijd perfect door hem voorgezeten en alle zaken werden uiterst correct behandeld. Als er conflictsituaties dreigden te ontstaan, dan ging hij persoonlijk de zaken recht zetten. Als dit niet hielp, dan schreef hij brieven, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten.

Hij zette zich ook enorm in voor ons jubileumjaar in 1991 (40 jaar VWG) en was de stuwende kracht achter de Vogelbeschermingsdag, die met vele (bus)excursies in de AWD georganiseerd werden.

Hij schreef ook op humoristische wijze enige artikelen voor de Fitis en ik zag zijn naam ook regelmatig bij de Veldwaarnemingen staan.

Kortom, hij was op oudere leeftijd nog zeer actief voor de Vogelwerkgroep en het was altijd zeer prettig om met hem samen te werken. Ik zal hem missen, als vogelaar maar vooral als mens.

Namens de Vogelwerkgroep wens ik zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun man, vader en opa.

*Hans Vader*