

Jeugdvogelclub

Reeën en hagedissen én vogels in de Kennemerduinen

Al om 8 uur stonden we met 18 kinderen klaar op deze mooie paasmorgen (8 april). We konden drie groepen maken. Zoogdieren en reptielen maakten deze morgen de meeste indruk!

Het lukte niet om een Nachtegaal te vinden. Maar er was gelukkig van alles te zien. De net uit Zuid-Afrika aangekomen Fitis zat volop te zingen. Eén groep zag een mooie Boompieper die baltsvluchten maakte. Een andere groep zag een Roodborsttapuit en een Boomleeuwerik stiekem over de grond scharrelen. Ook was er een spechtensmidse in een boom, waarbij we goed konden zien dat er dennenkegels in een vork waren geklemd.

De meeste indruk maakten de reeën die vaak rustig door de telescoop bekeken konden worden. Ook voor de Zandhagedissen was veel aandacht! Eén groep zag nog iets hartverscheurends. Ze ontdekten een bloedspoor, toen ze dat volgden zagen ze nog net een gewond Konijn een hol in vluchten. Bijna gepakt door een Havik? Toen de ouders de kinderen weer kwamen halen, waren er veel verhalen te vertellen.



Een vondst in de Kennemerduinen. Marianne Willems

Weidevogels kijken in de weilanden rond Spaarnwoude



Zondag 13 mei (moederdag!) vertrokken we met 19 kinderen op de fiets naar het dorpje Spaarnwoude. Onderweg zagen we nog een haas naast de dijk lopen. In het dorpje Spaarnwoude staat de boerderij Koningshoeve. Hier bekeken we in de stal een paar Limousinkoeien met hun kalfjes. Toen legde Martin Ikelaar ons uit hoe

Zoveel weidevogels! Arno Stoute

hij met een groepje mensen zorgt voor de bescherming van weidevogelnesten en -jongen. Hij liet mooie foto's zien van nesten van Grutto, Watersnip, Kievit en Scholekster. We hadden ook nog twee jarigen. Annemarijn was jarig geweest en Demi was die dag jarig!

We gingen op stap. Ook de weidevogelbeschermers Arno, Fons en Annemarie liepen mee. Het was ondertussen heel warm geworden. Jassen en truien gingen uit. We zagen nog kauwennesten in de galmgaten van de Stompetorenkerk. Eerst liepen we over een fietspad. In de weilanden naast het fietspad broeden veel Kieviten en Grutto's. Samen joegen ze Kauwen, Kraaien en een Blauwe Reiger weg. De duikvluchten van de Grutto's waren het mooist.

Toen klommen we over een hek en moesten we achter elkaar lopen om niet per ongeluk op een nest te staan. We zagen Slobeenden, Scholeksters, Nijlganzen met jongen en Canadese Ganzen. Het mooiste was wel een piepjonge Kievit! Zo'n donsbolletje moet zelf voor eten zorgen.

We zagen een paar Tureluurs en er vloog een Lepelaar over. Sebastiaan ving nog een Bruine Kikker. Ondertussen was het al laat geworden en hadden we geen tijd meer voor de vogelhut bij de Spaarnwouderplas.

Na een snelle slok stapten we weer op de fiets en een kwartier te laat waren we weer terug bij de Vondelweg. Iedereen kreeg nog de foto's van de nesten die we zelf niet gevonden hadden.

Ladders, nestkastjes en uitgevlogen jongen



*Wat zit er in deze nestkast?
Johan Stuart*

Vrijdagavond 18 mei was er een extra jeugdactiviteit. Er waren 19 kinderen. Willem Holthuizen telt al vanaf 1954 de vogels van Thijsses Hof. Ook controleert hij de nestkastjes elk jaar. Deze avond mochten wij hem helpen. Eerst legde hij ons uit wat bijvoorbeeld het verschil was tussen een nestje van een Koolmees (geen veertjes) en een Pimpelmees (wel veertjes). We gingen toen in drie groepjes, elk met een ladder, op stap. Er waren veel nestkasten waar de jongen al waren uitgevlogen. Ze waren dit jaar erg vroeg. De meeste kinderen hebben gekeken in het kastje met zeven jonge Pimpelmezen. Heel schattig. Ook zat er nog een Koolmees op eitjes. Blazen dat ie deed! Een meisje mocht naar de kast van een Holenduif klimmen. Maar de

kast ging niet open. Volgend jaar komen we vast weer een keer in Thijsse's Hof, maar dan in de tweede week van mei.

Activiteiten Jeugdvogelclub 2007

Ben je ongeveer 10, 11, 12 of 13 jaar en vind je natuur leuk? Doe dan mee met de activiteiten van de Jeugdvogelclub. Elke tweede zondag van de maand (behalve in de zomervakantie) gaan we op zoek naar vogels.

Zondag 9 september, 8 tot 12 uur Trekvogels tellen én vangen bij de kust

Dit wordt een spannende dag. We gaan de vogeltrek bekijken bij de kust. We bezoeken de telpost bij restaurant Parnassia en we gaan vogels ringen op het Ringstation Van Lennep. Op het Ringstation kan je zien hoe het vangen, meten en ringen van vogels gaat. Verzamelen: Station Overveen aan de Tetterodeweg met fiets! Vandaar rijden we de Zeeweg af naar Parnassia. In groepjes bezoeken we het Ringstation. Vergeet je **fiets** niet!

Zondag 14 oktober, 9 tot 12.30 uur Vogeltrek rond de Zuidpier van IJmuiden

Het Kennemermeer en de Zuidpier bij IJmuiden zijn beroemde plekken voor vogelaars. Er zitten altijd veel vogels, waaronder bijzondere zoals de Paarse Strandloper. Soms zelfs hele zeldzame. Verzamelen: Station Haarlem, daar nemen we om 9.07 uur buslijn 75 naar de Kennemerboulevard vlakbij het strand in IJmuiden. Om 11.42 uur nemen we de bus terug die ons rond 12.23 uur weer afzet bij station Haarlem. De Vogelwerkgroep zorgt voor strippenkaarten.

Zondag 11 november, 9 tot 12 uur Reeën en damherten zoeken in de AW-duinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven honderden Damherten en reeën. Lekker vroeg in de duinen laten ze zich vast goed zien. Daarnaast komen we allerlei leuke vogels tegen. We zijn immers een vogelclub. Verzamelen: bij de ingang van de AW-duinen aan de Zandvoortselaan. Dit is bij de rotonde tegenover Nieuw Unicum. Hier gaan we lopend de duinen in.

Antje Ehrenburg, Martijn Korthorst en Johan Stuart (contactpersoon).
j.stuart@planet.nl, 023-5389481, 06-53129644.