

Jeugdvogelclub trekt met bus en trein de natuur in

Minstens één keer per maand verkent de Jeugdvogelclub de natuur van Zuid-Kennemerland of de Haarlemmermeer.



Het altijd spannende natuurleven op de Zuidpier.

Zeezoogdieren maakten indruk

Op 9 september stapten we met 14 kinderen in de bus om vogels te gaan kijken op de Zuidpier van IJmuiden. We waren daar al eerder geweest, maar nooit bereikten we de punt van de pier door overslaande golven. Nu was het rustig weer en we hebben de punt gehaald! Niet dat we daar veel vogels zagen.... Leuk waren de grote sterns op het strand en de steenlopers op de blokken. Ook schoot er af een tapuit weg. Eerst zagen we een zeehond aan de binnenkant van de pier. En net toen we een zeekoet aan de buitenkant zagen, ontdekte Casper een rugvin van

een.....bruinvis! Dat had nog nooit iemand gezien. Een kleine dolfijnensoort en zo dichtbij! Om de zoveel seconden kwamen twee bruinvissen met hun rug boven water. Erg leuk om te zien! We hadden moeite om op tijd weer terug bij de bus te zijn. Ook omdat er op het laatst nog een rottende bruinvis op het strand gevonden werd. De schedel werd natuurlijk meegenomen.....

Zeenaalden en Grieten op het strand

Met maar liefst 18 kinderen deden we mee met de Nationale Kordagen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de NJN. Met de trein zaten we zo in Zandvoort! En toen op het strand het net uitleggen, in zee brengen (door een stoere NJN-ster) en dan met z'n allen aan een lang touw trekken! Het is dan spannend om na een paar honderd meter te kijken wat er gevangen is.



Zwaar werk op het strand!

Dat was best veel! Tarbots, grieten (ook een platvissoort), zeenaalden, krabben en garnalen. Heel bijzonder waren de twee giftige pietermannen die we met de 3^e haal vingen. Het was een leuke ervaring, ondanks de natte pakken (we hadden droge kleren mee) en het kille windje.

De jongeren van de NJN maakten nog enthousiast reclame, want als je je te oud voelt voor de Jeugdvogelclub kan je doorstromen naar de NJN. Het NJN vogelkamp op Texel in de herfstvakantie leek sommigen wel wat!

Wat gaan we in de herfst doen?

Zondag 14 oktober van 10.00 tot 13:30 uur - Vogels vangen op de Vinkenbaan AWduinen

Miljoenen vogels vliegen over naar het zuiden of westen. We gaan naar het ringstation in Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen: Ingang Zandvoortselaan, Bentveld (bij rotonde).

EXTRA Woensdag 24 oktober van 16.00 tot 18.00 uur - Avondtocht naar het burlen van de damherten

We gaan met een paardenkar de AWduinen in om te genieten van het imposante burlen van de damherten. Aanmelden noodzakelijk. Verzamelen: Ingang De Zilk van AWduinen, Joppeweg 1, De Zilk.

Zondag 11 november van 10.00 tot 12.30 uur - Fietstocht door de polders

Aan de oostkant van Haarlem zijn veel polders die nu vol zitten met steltlopers en ganzen. Veel van die ganzen hebben halsbanden of kleuringen. We gaan kijken waar die vandaan komen! Verzamelen: met fiets op parkeerterrein bij Veerplas, A. Hofmanweg 62 Haarlem (in de Waarderpolder).

Zondag 9 december 11.00 tot 13.00 uur - Fossielen kijken en onderzoeken

De schrijver van de Fossielen Ontdekgids heeft meer dan 10.000 fossielen op zolder liggen. Toevallig woont hij in Haarlem en toevallig mogen wij daar komen kijken! We mogen zelf ook wat onderzoeken. Verzamelen: Vergierdeweg 74, Haarlem-Noord

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder dat het jullie club is, dus geen ouders mee.

Anne Balk, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velsbroek, j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 06-53129644. Kijk voor foto's van de activiteiten op <http://jeugdvogelclub.weblog.nl>.