

Jeugdvogelclub weer op stap naar verre bestemmingen!

Minstens één keer per maand verkent de Jeugdvogelclub de natuur van Zuid-Kennemerland of de Haarlemmermeer.



Op zoek naar de Blauwborst. Foto Johan Stuart

Landje van Gruijters in de zon, Fort Noord in het donker

Eerste paasdag, 8 april 2012, waren er 15 enthousiaste kinderen, die graag het Landje van Gruijters wilden bekijken. Het gebied is altijd goed voor veel van dichtbij. Grutto's, Tureluurs, Wintertalingen, Slobeenden en ook twee Kleine Plevieren zagen we. De Blauwborst liet zich jammer genoeg maar even horen en zien. Wel zongen er Tjiftjaffen, Fitissen en Rietgorzen. Af en toe was de Groene Specht te horen boven het munitiebos en we zagen we een Havik die zijn plekje aan het verdedigen was. Af en toe dook hij heel spectaculair naar beneden en joeg een Buizerd weg.

We mochten ook Fort Noord van binnen bekijken! Fortwachter Ziegel Ziegelaar leidde ons rond met mooie verhalen. Soms best eng, maar wel heel interessant. Wat een vragen hadden de kinderen!

Roely Bos liep met ons mee. Zij gaat in Amsterdam ook een Jeugdvogelclub oprichten.

Jonge bosuilen ringen



Op dinsdag 24 april mochten we mee met Fred en Henkjan Koning om jonge bosuilen te ringen. Fred is bijna 50 jaar (!) geleden gestart met onderzoek naar de roofvogels en uilen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij kent de roofvogels daar bijna persoonlijk! Het was erg leuk om die mooie jongen van dichtbij te zien en zelfs vast te houden! Er waren maar liefst 20 kinderen gekomen! Na het ringen hebben we nog een wandeling gemaakt door het duin. We vonden een skelet van een hert en we hoorden een roerdomp. Best bijzonder!

Met een uilskuiken op de foto!!!!

Eendenkooi Stokman

Zondag 13 mei waren we op bezoek bij Simone en Anton Stokman van de eendenkooiStokman in Vijfhuizen. Een heel bijzonder en oud gebied. Ademloos luisterden de kinderen naar de verhalen van Simone en Anton. We zagen de vangpijpen, broedkorven, een nestje van een Winterkoning en we mochten een nestkastje van de Pimpelmees open maken. Er zaten negen jongen in! Het kooihondje liet heel mooi zijn werk zien. De eendenkooi is zeer rijk aan planten en vogels door het hakhoutbeheer. Veel bomen worden om de 15 jaar afgezaagd. Dat levert een dicht woud op met veel ondergroei. Heel leuk was de net uit Afrika gearriveerde Spotvogel.

Na de tocht door het bosje rond de kooiplas mochten we chocomel drinken op het terras bij de boerderij. En daar was nog van alles te ontdekken: paarden, jonge eendjes, hooi, stro (weet jij het verschil?), schapen, volière, een kerkuilennest, glinsterende steentjes in het pad en natuurlijk Bastogne koeken. Het was een topochtend! De 15 kinderen bedankten Anton en Simone hartelijk!



Bizarre vondst in de Oostvaardersplassen. Foto Els Hoekstra

Oostvaardersplassen met jong en oud

Op 26 mei was er een extra excursie. Met 38 jeugdleden en volwassen leden van de Vogelwerkgroep gingen we op excursie naar de Oostvaardersplassen. Er waren ook leden mee van de Jeugdnatuurgroep van de Heimanshof uit Hoofddorp. Het werd een schitterende dag met veel vogels, Edelherten, heckrunderen en gezelligheid. Eerst op excursie door het gebied op een grote bolderkar. We mochten zelfs uitstappen om rond te kijken. Daarna zijn we tussen het riet naar de vogelhut de Grauwe Gans gelopen. We hoorden en zagen allerlei rietvogels. Voor de hut zocht een Lepelaar naar vis. De laatste twee uur van de dag waren we aan de westkant van het gebied om daar bij de Oostvaarders en het Jan van de Boschpad te kijken. Daar ook veel vogels en de grote kudde

konicspaarden. Wat een rijk gebied! Dennis heeft de lijst met vogelsoorten bijgehouden. Het waren er 76!

Lepelaars, Koekoeken en Bosrietzangers

Op 10 juni verkenden we met 11 kinderen de oevers van de Liede. De lepelaars in het bosje van Landschap Noord-Holland maakten indruk. Je kunt heel goed de bedelende jongen op de nesten bekijken. Af en toe daalde er een vogel boven de kolonie. Toen zijn we over de lange fietsbrug naar het rietveld van de Liede gelopen. Daar zagen we: rietzanger, rietgors, kleine karekiet, snor en bosrietzanger. Wat zingt dat vogeltje toch leuk. Hij imiteert er lustig op los. Dennis wees ons op alle koekoeken die rond vlogen. Best veel. Verder zagen we een sperwer, slechtvalk en boomvalk. We hebben ook gekeken naar grassoorten. De opdracht was aren van verschillende soorten te plukken. Eline vond 15 verschillende soorten gras!



Broedende Lepelaars in de bomen bij De Liede. Foto Ramon Philippo

Wat gaan we in de herfst doen?

Zondag 9 september 9.30 tot ca. 14.00 uur - Trekvogels op en rond de Zuidpier

Het is altijd spannend in IJmuiden. Op en rond de Zuidpier kunnen overal vogels opduiken. In deze tijd komen ook wel zangvogeltjes uit zee aanvliegen. Verzamelen: busstation Station Haarlem. We nemen lijn 75 naar IJmuiden.

EXTRA Zondag 16 september - Strandkorren met de NJN

We sluiten als dat kan aan bij de Landelijke strand- en kordagen van de Jeugdbond NJN. Met een net door de branding allerlei beestjes vangen. Details volgen over de mail.

Zondag 14 oktober van 10.00 tot 13:30 uur - Vogels vangen op de Vinkenbaan AWduinen

Miljoenen vogels vliegen over naar het zuiden of westen. We gaan naar het ringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen: Ingang Zandvoortselaan, Bentveld (bij rotonde).

EXTRA Woensdag 24 oktober van 16.00 tot 18.00 uur - Avondtocht naar het burlen van de damherten

We gaan met een paardenkar de AWduinen in om te genieten van het imposante burlen van de damherten. Aanmelden noodzakelijk. Verzamelen: Ingang De Zilk van AWduinen, Joppeweg 1, De Zilk.

Dit moet je weten als je meegaat

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee. Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder dat het jullie club is, dus geen ouders mee.

Antje Ehrenburg, Anne Balk, Martijn Korthorst, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velsbroek, j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 06-53129644. Kijk voor foto's van de activiteiten op <http://jeugdvoegelclub.weblog.nl>.