

Kampje met de Vogelwerkgroep op Terschelling en Vlieland van 13 tot 21 okt.

Met twee auto's (7 personen) vertrokken wij in de vroege uurtjes van 13 oktober richting Harlingen, onderweg langs de Afsluitdijk werden de eerste vogels waargenomen. Honderden Meerkoeten, Tafel- en Kuifeenden dobberde hier in het water. Verder zagen we nog 6 Torenavalken biddend boven de dijk.

Bij de Maknummerwaard werden vanuit de auto nog een vijftig tal Grauwe ganzen en veel Bergeenden waargenomen.

Aangekomen in Harlingen hoorden en zagen we ook de eerste trek van die dag; een troep lijsters, bestaande uit Koperwieken en Zanglijsters, vlogen hoog over in zuidwestelijke richting. Ook twee troepen Kievitten vlogen hier over. Met een beetje geluk haalden we nog net de boot van 9.30 uur. Tijdens deze overtocht zagen we o.a.: honderden Eiders, een Rosse grutto, Kievitten, Zanglijsters, Middelste zaagbekken, Bonte strandlopers, Zilverplevieren, Veldleeuwvrieken en enkele Witte krikstaarten.

Aangekomen in Terschelling huurden we een fiets en gingen we richting Oosterend, alwaar we onze tenten zouden opslaan, behalve één persoon die in het hotel "De Bosplaat" zou logeren.

In Oosterend aangekomen namen we eerst in het hotel een lekkere bak warme cacao met een stuk potjekoek, wat ons best smaakte. Hier sloot zich nog een

achtste lid van onze werkgroep aan, hij was op de fiets hier naar toe gekomen. Na deze verwelkoming gingen we onze tenten opzetten. Jammer genoeg ging het net regenen en het zag er naar uit dat het voorlopig niet zou ophouden.

Nadat we nog een fietstocht hadden gemaakt naar de wierschuur - hier was niet veel te zien want het was laag water - gingen we eten en doken daarna de slaapzak in.

De volgende dag werden we gewekt door de overvliegende roepende Koperwieken, vreemd genoeg vlogen deze allenaal in oostelijke richting. Ook vlogen nog een tiental Vinken en enkele Kepen over. Om 7.30 uur vertrokken we naar de Bosplaat om daar een lange wandeling te maken. Het regende jammer genoeg nog steeds. Onderweg naar de Bosplaat noteerden we nog een ♀ Blauwe kiekendief.

Aangekomen op het strand werden we verwelkomd door een nieuwsgierige Zeehond en een troepje overvliegende Pijlstaarten. Verder noteerden we hier langs het Noordzeestrand van 9.30 tot 12.00 uur o.a. het volgende: ± 1600 Kievitten in 14 troepen n.ZW., 2 Grote sterns, 1 Visdief, tientallen Jan van genten (ad. en juv.), soms zeer dichtbij, 2 Roodkeelruikers, Middelste zaagbekken, 122 Rotganzen in 3 troepen n.ZW., ±1200 "zeeëenden n.ZW. ver op zee overvliegend, 12 Grote Zeeëenden, Zwarte zeeëenden, Bonte en Drieteenstrandlopers. Verder kwamen er regelmatig Koperwieken uit zee en één keer een troep Vinken.

Aangekomen bij het Anelanderduin nuttigden we ons brood en de frisdrank. Hier zagen we nog een Buizerd, een ♂ Blauwe kiekendief, tientallen Koperwieken en een enkele Merel die doortrokken in oostelijke richting.

De terugweg langs de zuidkant van het eiland was werkelijk schitterend; duizenden vogels stonden hier op het wad w.o.: Scholeksters, Rotganzen, Bonte strandlopers, Tureluurs, Kanoetstrandlopers, Kluten, Fulpen, Rosse grutto's, Bergeenden, Pijlstaarten, Snienten, Zilverplevieren, Bontbekplevieren, Steenlopers, Zwarte ruiters, Eidoreenden, Wintertalingen en Graspiepers. Na deze wandeling gingen we op de fiets weer terug naar de kampeerplaats waar we toch wel wat vermoeid aankamen.

's Avonds haalden we in "De Bosplaat" een borrel, waarna we gauw het dons opzochten. Voordat we echter in de zakken lagen kwam er nog een Egel op bezoek. De volgende dag waren we van plan zeetrek te gaan waarnemen. Op de kamping hadden we al trek van Koperwieken, Kraansvogels, een Grote lijster, Vinken, Spreeuwen en Veldleeuweriken.

Bij paal 17.8 gingen we op het strand zitten. De eerste kwartieren vlogen er nog veel Zwarte zeeëenden, wat Toppereenden, Grote zeeëenden en Jan van genten langs, maar toen het ging regenen viel de trek helemaal stil. Wel vormde zich voor de kust een steeds groter wordende troep Zwarte zeeëenden en er zwom ook

een Roodkeelduiker. Op de terugweg zagen we bij een boerderij nog een Gekraagde roodstaart.

Door de regen hebben we een deel van de ochtend hierna doorgebracht in het hotel, maar zoals altijd werden we kriebelig en konden we tenslo te niet binnen blijven. We stelden daarom voor om een tocht langs de eendenkooien te maken en langs het wad. In de laarzen en het regenpak gestoken gingen we toen op weg. We hadden de hele middag in de regen gelopen door het duin en op het wad, op zich een schitterende ervaring, Vogels die we zagen waren o.a.: Rietgorzen, Nepen, Groenlingen, Pijlstaarten, Tureluurs, Blauwe reigers, Scholeksters, Rotganzen, Zwarte ruiters, Snienten, Wintertalinen, Slob- en Bergeenden.

Teruggekomen bij de tent deden we ons tegoed aan een heerlijk warm maal.

De volgende dag was voor enkele alweer de laatste. Een paar zouden de volgende dag naar Vlieland oversteken, alwaar zich nog enkele mensen zich bij de groep zouden voegen. Op de kampeerplaats hoorden we nog een Barnsijs en er vlogen een paar Blauwe reigers hoog over in oostelijke richting.

Verder zagen we rond Midsland nog een Boerenzwaluw en enkele Turkse tortels. Tijdens de overtocht terug zagen we nog 3 Zeehonden op een zandplaat liggen, verder nog duizenden Eiders, een Grote zeeëend en enkele Aalscholvers.

Dit lange weekend was toch zeer fraai, ondanks de regen, en het zal ons niet weerhouden om nog eens snel een keer terug te gaan naar dit schitterende eiland.

F.J.H.Cottaar

In dezelfde tijd dat de Vogelwerkgroep op Terschelling kampeerde, zaten wij "en familie" op Vlieland, waar wij wel veel gevogeld hebben, naar niet enkel en uitsluitend. Ook andere zaken zoals paddestoelen hadden onze belangstelling. Tijdens de wandelingen langs het Noordzeestrand zagen we - net als de Terschellingangers - vele Jan van genten zowel adult als juveniel. We konden ze soms prachtig zien vissen. Op elke krid zaten naast de bekende meeuwensoorten tenminste 1 Zilverplevier en 1 à 3 Bontbekplevieren. Rosse grutto's fourageerden langs de vloedlijn. Op zee zagen we elke keer Zwarte zeeëenden. Eenmaal vloog een man Blauwe kiekendief boven de branding evenwijdig aan de kustlijn. Aan de wadkant bij de Kroonpolders zagen we bij opkomend water vele van dezelfde soorten als de vogelaars op Terschelling. Terwijl we in de luwte van de wind tegen de dijk zaten te genieten van al die duizenden vogels, die steeds dichterbij kwamen, streek onverwachts een ♀ IJsgors neer enkele meters van ons vandaan en even later vlogen 2 Watersnippen voor ons uit de vegetatie op.

Ook ontdekten we een groepje Groenpootruiters druk fouragerend. Afzine groepjes Graspiepers, Vinken en enkele Witte kwikstaarten vlogen regelmatig over onze hoofden richting Texel.

Op een van onze wandelingen zagen we langs het bos bij de haven heel mooi een Hop heen en weer vliegen. De fladderende vlucht en de wit-zwarte tekening van staart en vleugels vielen direct op evenals de oranje-roseachtige gekleurde kop en nek. Onmiskenbaar een Hop! Even kwan zijn kuif overeind, wat een magnificent gezicht was.

Onderweg naar de Kroonpolders langs het wad zagen we de eerste dag 2 Sneeuwgorzen, de andere dagen steeds 1 ex. tussen een groepje Graspiepers. Opvallend vonden wij dat de Sneeuwgorz veel achterna gezeten werd door de piepers! Spel of ernst?

Dichtbij het dorp fourageerden enige dagen een groep Kepen niet slechts een enkele Vink in een nat weiland langs het wad. Op het hele eiland zaten en vlogen overal Koperwieken, Kransvogels, Graspiepers en Vinken. Er was ook veel trek van deze vogels.

Tijdens het plukken van de cranberry's zagen we naast de gewone trekkers 2 Huiszwaluwen overvliegen.

Omdat we in het voorjaar nooit in de Oude Kool mogen komen, wilden we nu daar eens een kijkje nemen. Aan het eind van de middag kricelden het daar van de Kransvogels en Koperwieken. Groot was onze verbazing toen tussen al die onrustige lijsters onverwachts een Bulzard uit een boom vloog.

Heel wonderlijk hebben we op het eiland slechts één Kievit fouragerend op een weiland gezien.

Het weer werd elke dag beter en zaterdag scheen zelfs de zon volop. Jammer dat ons kamp er weer opzat en we naar huis moesten. Nog even fietsten we vroeg in de ochtend richting Kroonpolders. Daar bleek trek van Vlaanse gansen.

Met onze bagage op de fietsen gepakt reden we met de wind in de rug naar het dorp. Voor het dorp zagen we nog een Roodborstteput op een hekje zitten.

In het dorp namen afscheid van Cor en zijn neef (waar we tijdens ons kampje gezellig contact mee hadden gehad) die ons nog vertelden dat er Beflijsters gesignaleerd waren. We hadden ze graag willen bekijken maar de thuisblijvers verwachtten ons, zodat we ons verstand gebruikten en op de boot stapten.

Bij de haven zaten vele mannelijke en vrouwelijke Eidereenden.

Wij zagen tijdens de overtocht één Zeehond een drooggevalle plaat opschuiven. Als een lopend vuurtje ging het over het dek, wwat zwart stond van de passagiers een zeehondje.....een zeehondje.