

Klein Kanoetenboekje

Bij de KNNV Uitgeverij is onlangs de pocket *Klein Kanoetenboekje* verschenen. Het bevat een verzameling columns en artikelen van Koos van Zomeren over de Kanoet én -dankzij de vriendschap met de bevoegen onderzoeker Theunis Piersma- onderzoek aan de Kanoet en trek in het algemeen. Het boekje wordt verluchtigd met een aantal sfeervolle aquarellen van Erik van Ommen.

In een prettig leesbare stijl schetst de auteur een mooi beeld uit het leven van Kanoeten en hun onderzoekers. De columns met dagelijkse observaties en korte verhalen zijn afzonderlijk te lezen, maar vormen samen ook een mooi verhaal. Namelijk het verhaal van een speurtocht naar dat wat de Kanoet tot Kanoet maakt. Het boekje begint in Mauretanië: *"Goed, dan zit je zo'n 4000 kilometer van huis en heb je nog maar een kleine 200 kilometer te gaan. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat er nog mis kan gaan, maar dat is een gebrek aan voorstellingsvermogen, een bewijs dat je nog aan de tropen moet wennen."* en eindigt op Texel, op het NIOZ. Op de tussen liggende pagina's bezoeken we o.a. Griend en Haagse terrasjes, en maken we kennis met Yaa en de schatjes Rood, Wit en Zwart. Luchtig leesvoer.

Maar er is meer. En passant worden tal van wetenswaardigheden verteld. Bijvoorbeeld over de theorie dat Kanoeten trekken om parasieten te vermijden. 's Zomers de hygiëne van het koude noorden, 's winters de hygiëne van zoutwater, zeewater. *"Dat arme hoofd van jou... daar zit al zo verschrikkelijk veel in, en nou moet dat van die parasieten er ook nog bij."* En dat is maar een van de voorbeelden uit twintig jaar wetenschappelijke Piersma-et-al-publicaties.

Is er nou niets negatiefs? Jawel, de boodschap dat het wad -en dus de Kanoet- bedreigd wordt.

Van harte aanbevolen!

Steve Geelhoed

Technische gegevens: Koos van Zomeren, 2003. Klein Kanoetenboekje. KNNV Uitgeverij, Utrecht. ISBN 90-5011-185-8. Prijs € 11,95. 96 pp.