

Maar liefst twee Zeearenden in de Kennemerduinen

Roofvogels hebben op veel mensen altijd al een sterke aantrekkingskracht gehad. Zo ook op mij. Door mijn werk bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland was ik in de gelegenheid roofvogels in hun natuurlijke omgeving te observeren. Toen de PWN het beheer kreeg over de Kennemerduinen en daar roofvogels ging ringen, had dat dan ook mijn speciale aandacht. Hans Schouten regelde dit altijd, maar nadat Hans met de VUT ging hebben Coen van Oosterom en ik (Ruud Maaskant) het van hem overgenomen. Nu regelen wij dat de vogels worden geringd, dit in samenwerking met Eric Maarsen en Jan van Tussenbroek van het vogelringstation Van Lennep.

Tijdens de winter of in de periode van de vogeltrek werd er altijd wel een Zeearend waargenomen in de Kennemerduinen. Mijn grootste wens was toch wel om een Zeearend op de gevoelige plaat vast te leggen. Een van mijn hobby's is namelijk fotograferen. Tijdens het surfen op het internet, kwam ik op de site van Martijn de Jonge. Ik was namelijk op zoek naar meer achtergrondinformatie over (de natuurlijke leefomgeving van) de Zeearend. Martijn organiseert reizen naar Polen, waar je Zeearenden kunt bekijken in hun natuurlijke leefomgeving. In totaal ben ik al 3 keer naar grote tevredenheid mee geweest. Ik heb de Zeearenden gezien en kunnen fotograferen in een natuurlijke leefomgeving.

Op 27 oktober 2007 zag ik tijdens mijn werk in de Kennemerduinen een grote vogel. Ik geloofde in eerste instantie mijn ogen niet. Dit kon toch geen Zeearend zijn ... Maar aan het vliegen en de grote vorm zag ik al snel dat het wel degelijk een zeearend was. Hij bleef een tijdje rustig zitten, waardoor ik goed in staat was hem te bekijken. Ik kon toen zien dat het om een jong exemplaar ging. De dagen erna zag ik hem nog steeds, ook andere vogelaars hadden hem ondertussen waargenomen. Er kwam een moment dat ik hem op de foto kon zetten, helaas met niet zo mooi weer. Toen ik thuis de foto's op de computer ging bekijken, kwam ik er achter dat ik zijn ring kon lezen. Ik heb meteen Martijn en Eric een mail gestuurd met een foto van de ring en de vraag of ze misschien wisten waar hij vandaan kwam. Eric kwam als eerste met de informatie dat het een jonge vogel was, die was geringd in Rostock in Duitsland op 25 mei 2007. De vogel was toen 30-35 dagen oud.

Op een gegeven moment rijd ik met een collega door het duin en wij zien ineens twee Zeearenden rondvliegen. De tweede, een volwassen vogel, is door ons (mensen van de PWN) maar 3 dagen gezien. De jongere Zeearend is daarna nog zo'n twee maanden gezien in de Kennemerduinen. Ik kreeg op een gegeven moment een mail van Martijn of ik het ringnummer nog

wist, want hij had een Zeearend gezien en gefotografeerd bij Petten en het bleek inderdaad de Zeearend uit de Kennemerduinen te zijn. Het is toch wel leuk om te weten dat hij toch nog in Noord-Holland rond vliegt. Nu maar hopen dat hij volgende winters nog terugkomt en dan misschien wel met een partner, zodat wij misschien ook wel een broedpaar krijgen. Ik weet dat het erg optimistisch is, maar toch hoop ik er stiekem op. Het zal gewoon geweldig zijn.

Ruud Maaskant