

Met 6 leden van de Vogelwerkgroep naar

VLIELAND

van 30 april tot 10 mei 1970.

Bij aankomst op Vlieland stond er nog een harde koude wind maar de lucht was helder en onze verwachtingen waren groot! Het kampterrein ligt ideaal tegen de demmen. De berken aan de oostkant waren nog kaal hoewel we ze iedere dag groener zagen worden. De waarnemingen begonnen vanuit de tenten waar boven onze hoofden de barmsijsjes heen en weer vlogen. De eerste dagen werden alleen fitis, winterkoning, veldleeuwerik en graspieper waargenomen. Een paar wulpen foerageerden iedere morgen vroeg voor de tenten. In de schemering zagen we steeds houpsnippen rondvliegen.

Een van de eerste tochtjes was natuurlijk naar het wad. Als je daar voor 't eerst komt is dat een belevenis. Bij hoog water zitten langs het hele wad duizenden eiders, het meest de mooi getekende wit-zwarte mannen. Veel wijfjes zaten al te broeden in duin en bos, ook langs het Bomenland. Andere worden nog het hof gemaakt door veel mannen die met hun karakteristiek hoè oéi, hoè oéi een machtig schouwspel geven. Andermaal waren het honderden scholeksters die, wanneer we langs kwamen, met veel kabaal opvlogen.

Om alles tijdens het zakkende water over ons heen te laten komen zijn we het wad op gegaan, warm gekleed en gelaarsd. Daar zagen we met de juiste lichtval de rosse grutto's in hun zomerkleed op z'n mooist. Bij duizenden trokken er vogels over, dan weer laag over het water troepjes steenlopers of zwarte ruiters, groenpoters en knoeten. Ja ik begin die taal al aardig te leren. Het was geweldig! Maar mijn laarzen waren niet lang genoeg en 't water was ijzig koud. Dus eerst naar het kamp mijn laarzen omgekeerd en warm geschoeid weer op pad naar de Nieuwe Kooi. Wat een plekje!

Ook de zangvogels kwamen iedere dag zorgen voor afwisseling. Het begon met fitis, vink en tjiftjaf. Toen de zwartkop, bonte vliegenvanger, nachtegaal, tuinfluiter, en ja Cor kreeg zijn zin: ook de fluiter. De eerste keer in de kooi hebben we de draaihals gezien en toen, zittend op de schuilhut, zingende regenwulpen! Een paartje oeverlopers was daar ook steeds present.

Zondag 3 mei trokken we langs het wad naar het Bomenland, een stuk demmen en Sitkasparren omgeven door allerlei loofhout. Ook een weitje waar altijd iets te beleven valt; deze keer sijsjes, zingende goudhaantjes

(wat we in het westen zelden horen) en weer barmsijsjes. Verder al het gewone zoals zwartkop en winterkoning. Ook de sperwer zagen we langs schieten.

Van hieruit langs de Postweg naar het oude vliegveld. Deze weg noemde Jan Strijbos de mooiste van Nederland en dat kan ik me voorstellen. Zeker in mei met al dat jonge groen alsde vogelzang niet van de lucht is: veldleeuwerik, rietzanger, rietgors, sprinkhaanrietzanger, jodelende wulpen en overvliegende lepelaars. Boven het duin weer het bruine kiekendievenpaar. Naast ons in de plas pijlstaarten, winter- en zomertalingen, kemphanen, groenpootruiters en watersnippen. Ook meende Cor het porceleinhoen te horen die daar moet broeden. De oeverzwaluwen waren nog niet gearriveerd, die kwamen de vierde mei. Ze'n twintig stuks vlogen toen over het plasje.

Nu verder naar de Kroonpolders waar de laarzen weer te pas kwamen. Na het doorkruisen van de eerste polder, waar al eiders en krakeenden broedden, gingen we richting wad om met de fototoestellen klaar de overtijers af te wachten. Daar kwamen duizenden eiders in groepen over ons heen, prachtig afstekend tegen de heldere lucht. Een honderd rotganzen graasden op een wekje en vlogen later langs ons heen de polder in. Ook de eerste zilverplevieren in zomerkleed met hun zwarte borst. Troepen strandplevieren liepen langs de waterlijn. Het boeiende was iedere dag weer andere trekkers en broedvogels te verwachten. Wanneer was het toen we aan het dijkje zaten en ineens alles opvloog? Zo ver we zien konden bleef er geen vogel aan de grond, waarbij Cor opperde dat de visarend in de buurt kon zijn. 's Avonds hoorden we dat Hans Schouten en Joop Flink omstreeks die tijd hetzelfde hadden waargenomen en de visarend in de verte gezien hadden. Hans en Joop brachten veel uren in de schuilhut door. De mooie opnamen die toen gemaakt zijn hebben we intussen bij een "bird-in" al gezien.

De vijfde mei hebben we er een onvergetelijke dag van gemaakt. Het is Cor wel toevertrouwd er alles uit te halen wat er in zit. Om 6 uur was de zon boven de nevel uit. Met de fiets langs het wad, maar eerst nog een ontdekking. Bij het kamp in het sparrebosje waar we de barmsijsjes druk heen en weer zagen vliegen was een nestje in aanbouw, goed twee meter van de grond. Ze trokken zich niets van ons aan en bouwden rustig verder. Een leuke ontdekking. Ja ook dit weggetje van het kamp naar het wad is kostelijk. Hier zagen we o.a. beflijsters, kramsvogels en bonte vliegenvangers. In de nieuwe kooi waren nu alle zangers gearriveerd,

ook de braamsluiper. Door het lichte groen dat we iedere dag verder zagen uitlopen waren allen goed waar te nemen. Op enkele meters afstand hadden we bonte vliegenvangers en zwartkopjes. Op de Postweg was weer veel te zien: het paar bruine kiekken, zomer- en wintertaling, kemphanen, pijlstaarten en oeverzwaluwen.

Toen naar het wad want het water zakte al. Het was heel wat stiller en warmer weer dan bij onze eerste wadloperij. Wat we allemaal over zagen komen is eigenlijk niet na te vertellen, dit moet je meegemaakt hebben! Duizenden rosse grutto's, eiders, zwarte ruiters, kanoeten, strandlopers, rotganzen, gewone grutto's en groenpoters. Toen het meeste over was zijn we bij de plas achter de laatste polder neergestreken om de invendige mens te versterken. Hier langs de dijk zagen we 6 gele kwikstaarten, Wat hebben we daar aan die plas veel gezien! Verschillende ruiters, steenlopers en goud- en zilverplevieren in zomerkleed! Ook de kopulatie van verschillende vogels. Het tureluurtje zagen we achter het wijfje aanlopen, haast dansend zong hij zijn helder tluu tluu voor hij kopuleerde. Ik moet weer aan die middag denken toen we daar het getij afwachtten en duizenden tureluurs over kwamen, een machtig schouwspel tegen de blauwe lucht, het geluid één jubel van klanken, een klokkenspel, onvergetelijk!

Maar nog was die vijfde mei niet om. Terug fietsten we nog even door het duin naar het kamp. Ineens was er geen fietspad meer! Alleen zand en nog eens zand. Toen de fietsen maar op de nek tot er weer een pad kwam. Maar geen spijt want hier kwam de blauwe kiekendief in zicht. Later hoorde ik van de heren Jager en Wortel dat hij daar broedt. Hier zagen we ook het eerste uitgekleurde paapje op een paal zitten en enige tapuiten. Dichtbij de Lange Paal een bosruiter. Nu was de dag echt om en gingen we zeer voldaan naar het kamp. Deze dag was een waardig slot van een kamp waarvan we de dagen indeelden zoals het ons inviel.

Maar nu moesten we in het gareel. De K.N.N.V. kwam met 22 leden naar Vlieland om onder Cor's leiding wat van de vogeltrek te zien. Vanuit het Posthuis hebben we mooie ekskursies gemaakt. Het weer werkte goed mee. Een tocht onder leiding van de heer Roos naar een polder waar hij ons o.a. verschillende broedende eenden liet zien, was goed geslaagd. Vooral de tocht langs het Posthuispad, waar we veel zagen en hoorden - ook de kiekendieven - maakten allen zeer enthousiast. Ook langs de Kroonpolders tijdens het zakkende water hebben allen veel genoten.

Twee avonden werden er dia's vertoond. Van de hr. en mevr. Roesink over hun Afrikareis en Cor de Groot vertelde veel interessants bij de dia's

die Hans Schouten en hij op de Shetland-eilanden hebben gemaakt. Het waren zeer geslaagde avonden.

Om de laatste dagen wat te rekken stonden mevr. Hart en ik de voorlaatste dag om vier uur pp. Voor het wad was het te dampig, dus het Bomenland maar in, waar het al vol leven was; o.a. een sperwer die vlak bij ons neerdook. Doch het mooist was de volgende waarneming van de withalsvliegen-vanger. Net toen we de weg op wilden gaan hoorden we iets dicht bij ons. Uit het wit-zwart gefladder dacht ik eerst de bonte vliegenvanger te zien, die we de hele week juist zo prachtig geobserveerd hadden. Maar zijn drukkere vleugels vond ik vreemd. Toen hij op de weg ging zitten zagen we heel goed de witte halsband! De withalsvliegenvanger! In het kamp gekomen keken we gauw in de gids. Toen zagen we pas hoe zeldzaam hij was en hoorden we dat hij voor Vlieland nog niet geregistreerd was. De volgende dag sprak ik de heren Jager en Wortel die mij verzekerden dat ook zij hem op ongeveer dezelfde plaats gezien hadden. Immiddels heb ik er de heer Taapken van in kennis gesteld en deze verzocht mij de vogel wat meer te beschrijven. Dit heb ik gedaan. Het was mijn eerste bezoek aan Vlieland en het zal hopelijk 't laatste niet zijn.

Ook de laatste dagen in het Posthuis met al die gelijk gestemde mensen waren heel prettig.

Hier volgt een lijst van de gezamenlijk waargenomen vogels. In totaal wel 118 soorten!

Dodaars	visarend	oeverloper
blauwe reiger	torenvalk	tureluur
lepelaar	fazant	zwarte ruiter
wilde eend	waterral	groenpootruiter
witertaling	porseleinhoen	kanoetstrandloper
zomertaling	waterhoen	paarse strandloper
krakeend	meerkoet	kleine strandloper
smient	scholekster	bonte strandloper
pijlstaart	kievit	krombekstrandloper
slobeend	bontbekplevier	kemphaan
kuifeend	strandplevier	kluut
brilduiker	zilverplevier	mantelmeeuw
eiderceend	goudplevier	kleine mantelmeeuw
bergeend	steenloper	zilvermeeuw
grauwe gans	watersnip	stormmeeuw
rotgans	houtsnip	dwergmeeuw
knobbelzwaan	wulp	kokmeeuw
sperwer	regenwulp	zwarte stern
bruine kiekendief	grutto	visdiefje
blauwe kiekendief	rosse grutto	dwergstern
grauwe kiekendief	bosruiter	grote stern

houtduif
 turkse tortel
 koekoek
 grote bonte specht
 draaihal
 veldleeuwerik
 boerenzwaluw
 huiszwaluw
 oeverzwaluw
 zwarte kraai
 kauw
 gaai
 koolmees
 pimpelmees
 zwarte mees
 boomkruiper
 winterkoning
 grote lijster
 kramsvogel

zanglijster
 koperwiek
 beflijster
 merel
 tapuit
 paapje
 gekraagde roodstaart
 nachtegaal
 roodborst
 sprinkhaanrietzanger
 rietzanger
 zwartkop
 tuinfluiter
 grasmus
 braamsluiper
 fitis
 tjiftjaf
 goudhaan
 grauwe vliegenvanger

bonte vliegenvanger
 withalsvliegenvanger
 heggemus
 graspieper
 boompieper
 witte kwikstaart
 gele kwikstaart
 spreeuw
 appelvink
 sijs
 kneu
 barmsijs
 vink
 keep
 rietgors
 huismus
 ringmus

Mevr. A. Antonisse-Reiman, v. Raephorststraat 28 Haarlem.