

Midwintertelling 2005

Houtrakpolder

Voor Selma en mij was het de eerste keer dat wij meededen aan de midwintertelling. Niko had met ons om 10.30 uur bij de Stompe Toren in Spaarnwoude afgesproken. Het waaide flink en het was koud. Nadat wij Niko 10 minuten op ons hadden laten wachten, gingen wij op pad, richting Buitenhuizen.

Niko gaat meestal alleen op pad, maar nu was hij aan twee vrouwen gekoppeld. Het gebied was groot en er waren vogels zat. In totaal hebben wij er 958 geteld. Voor Selma en mij was het leerzaam en wij hebben ook veel moois gezien, waaronder 7 Witgatjes, 1 Roerdomp en 2 IJsvogeltjes. Niko kreeg er helemaal plezier in en moest toegeven dat hij bepaalde vogels alleen nooit gezien zou hebben en dat het toch heel leuk was zo met elkaar.

Nadat we ons met erwtensoep hadden opgewarmd, gingen wij verder richting Ruigoord, het slibdepot en het opgespoten gebied. Niko telt dit gebied al elf jaar en weet overal de weg. Het slibdepot was echt blubber en modder. Wij waren daar om 16.45 uur klaar. Ik dacht dat wij er zo waren, maar nee hoor, er moesten nog een paar slootjes geteld worden. Eindelijk hadden we de Slaperdijk in zicht. "Richting huis", dacht ik, maar toen gingen wij opeens weer rechtsaf in noordelijke richting. Wij hebben het allemaal voor donker gered; ik was tegen 18 uur thuis, Selma moest nog wat langer fietsen. Wij hebben ongeveer 40 km afgelegd. Het was een prachtige dag en wij doen het volgend jaar weer.

Emmy Bulten-Helwes