

MIJN EERSTE ONTMOETING MET DE KRAANVOGEL (Grus Grus).

Het is 8 juni om elf uur als ik van Piet van Vliet hoor dat er Kraanvogels in de Haarlemmermeer zitten. Piet had het gehoord van Fred Cottaar die opgebeld was door een boer. Hij was 's avonds al gaan kijken en had inderdaad de 2 Kraanvogels gezien.

Ik had meteen wel willen gaan kijken, maar het was al te donker. De volgende morgen ging ik om 4 uur uit bed om de Kraanvogels te bekijken (als ze er tenminste nog zaten). Toen ik aankwam was het nog donker, ik pakte mijn telescoop en tuurde het (aardappel)land af en ja hoor, daar lagen ze. Toen het lichter werd, kwam ik echter tot de conclusie dat het geer. Kraanvogels waren, maar een bos Brandnetels.

Ik keek snel verder en daar stonden ze waarachtig. Ze sliepen nog, maar af en toe deed er eentje zijn kop omhoog. Na een tijdje werden ze echt wakker en ze gingen op twee poten staan, waarna ze een eindje liepen. En toen gebeurde het, de twee Kraanvogels begonnen daar eventjes te baltsen. Ze bogen hun kop naar voren en sprongen dan een heel eind de lucht in. Dit spel duurde 1 á 2 minuten en toen vlogen ze weg. Vijfhonderd meter verder gingen ze weer zitten, zodat ik mooi heb kunnen zien hoe ze met gestrekte hals vlogen. Ik greep mijn fiets en reed naar de plek waar ik ze weer goed kon zien.

Ze waren in een aardappelveld geland en begonnen daar de aardappels uit de grond te halen en aten deze op.

Op 8 juni Kraanvogels zien in ons land is wel erg laat.

Marcel Kolle.